

Årsag og Virkning

Jeg foreslog, at vi skulle skrive om nogle af de positive ting, der sker i vores liv lige nu, og det ser ud som om, det nærmest var en bombe. Vi fik en del gode oplevelser, men jeg havde forventet mange flere. Måske har I det alle sammen en hel del sværere, end jeg troede.

Omkring ideen med det positive/negative lad mig da tilføje én ting mere. Lad mig minde gruppen om ikke at gå til nogen af yderlighederne. Selv om vi ønsker at understrege det positive, så vil vi også gerne vide, hvis en eller anden har problemer, så gruppen måske kan støtte eller hjælpe med at løse dem. Hvis for eksempel en bliver syg og føler, at de gerne vil have gruppens bønner eller meditationer, så tøv endelig ikke med at bede om det.

Som hovedregel ønsker vi at undgå det negative - det at forvente det negative lige rundt om hjørnet. Denne slags tænkning afleder vores opmærksomhed fra det gode, det smukke og det sande.

Det sidste spørgsmål, vi diskuterede, kom fra Tracy. Lad mig genopfriske spørgsmålet:

”Jeg tror, at jeg lige nu ville spørge Gud nøjagtigt, hvad jeg har gjort (måske i et tidligere liv), som gør, at dette liv er så svært og hårdt.”

Det ville være rart bare at få de nøgne kendsgerninger om, hvorfor de ting, der sker for os, sker som de gør. Men da det ikke er ret mange af os, der får de klare svar på dette spørgsmål, så må vi vende os mod principperne for at få noget lys.

Hvis vi ikke kan huske, hvordan vores tidligere liv har været eller hvilke negative ting, vi har gjort, som har skabt karma, hvordan kan vi så overhovedet finde ud af, hvilke fortidige, skadelige handlinger vi i øjeblikket betaler af på, og hvordan vi bedst kan hjælpe processen?

Og hvis vi finder ud af, at vi har en stor gæld at betale, hvordan kan vi så fremskynde afbetalingen på gælden, så vi kan frigøre os til større tjeneste?

De fleste mennesker, som gerne vil vide noget om deres tidligere liv, er meget ivrige efter at finde nogle kendsgerninger om det - som navne, datoer, steder osv. Mange forventer at finde ud af, at de var en eller anden berømt, selv om de - i det nuværende liv - ikke har vist et specielt talent, som kunne gøre dem berømt. Rick havde ret i, at der er en god grund til, at vi ikke kan huske vores tidligere liv. Hver gang vi har lært en særlig lektie på vores rejse gennem genfødselsens hjul, så viser sjælen os vejen frem mod situationer, hvor vi tvinges til at lære nye lektioner. Hvis vi bibeholdt hukommelsen med hensyn til vores sidste lektion, så ville vi forsøge at vende tilbage til den niche, da livet så ville være meget lettere.

Det siges, at Buddha var i stand til at se tilbage på alle sine tidligere liv, da han blev oplyst. Indtil vi når til dette trin, kan vi måske opdage noget af vores fortid, eller dele af den kan åbenbares for os med et bestemt formål. Det er muligt at få nogen viden gennem hypnose, men meget information, der opnås ad denne vej, er fyldt med illusion, og man kan ikke uden videre stole på den. Man kan kun være sikker, hvis informationen bekræftes ved hjælp af sjælkontakt.

Lad os nu sige, at du ikke er Buddha, at du ikke har fået noget åbenbaret, og at hypnose heller ikke har vist dig noget brugbart. Hvilket princip kan vi bruge for at søge viden om vores fortid?

Først må vi betragte dette emne fra et højere synspunkt, nemlig fra sjælens synspunkt. Under normale omstændigheder er sjælen ikke særligt optaget af, om du bliver bevidst om navne, datoer og steder i forbindelse med dine tidligere liv, men den er interesseret i, at du på en eller anden måde får en fornemmelse af den gæld, som på grund af tidligere fejltagelser skal betales i dette liv. Den ønsker også, at du får en fornemmelse af den smerte, som du forårsagede andre i fortiden, så du ikke gentager dine fejltagelser.

Herudover ønsker din sjæl, at du genfinder visse evner og talenter samt en vis viden, som du har mestret i fortiden.

Og hvad gør vi så for at genfinde det nødvendige, så vi kan bruge det effektivt i vores nuværende liv?

Her må vi se på princippet om årsag og virkning. Du skabte visse årsager i tidligere liv, og virkningerne udfolder sig i dette liv.

Lad os sige, at du var din ægtefælle utro i et tidligere liv. For at forstå den følelse, placeres du i en situation, hvor din ægtefælle er dig utro. Hvis din nuværende partner således forvolder dig smerte eller er dig utro, vil det give dig en ide om hvilken slags årsag, du har sat i gang før dette liv.

Når livet virker så svært, at vi er fristet til at kigge op i himlen og udbryde: ”Hvorfor mig, Gud?“, så er det et tegn på, at du bør undersøge de nuværende omstændigheder i dit liv og lægge to og to sammen, så du kan få en fornemmelse af den oprindelige årsag til dit problem. Gå så langt du kan selv og sæt den nuværende situation i forhold til eventuelle årsager og bed, mediter og overvej nøje disse ting. Når du gør det, vil du modtage indtryk og fornemmelser, som vil hjælpe dig med at forstå. Du får måske ikke navne og lignende fakta, men du vil få forståelse for, hvilken retning du skal gå i for at rette op på de fejltagelser, som du har begået og omfanget af det, som du står midt i.

Hvordan kan vi fremskynde tilbagebetalingen af gæld fra tidligere liv?

Skriften siger, at ”kærligheden skjuler en mangfoldighed af synder.” Lad os uddybe dette. Kærlighed udtrykt gennem tjeneste betaler fortidens synder af meget hurtigere, end du selv kan gøre det gennem individuel lidelse. Jo større tjeneste du udfører, des mere vil din negative karma blive reduceret.

Der er forskellige typer af tjeneste, vi kan udføre.

- Grundlæggende tjeneste. Det er, når vi lever op til vores ansvar over for familie, venner, kirke og stat.
- Mellemliggende tjeneste. Her bevæger vi os uden for det grundlæggende og forsøger at tjene andre, der ikke er en del af vores inderste cirkel. Man kan udføre velgørenhedsarbejde, samfundsarbejde, være med i en godgørende gruppe eller på anden måde deltage i arbejde, der gavner et stort antal mennesker.
- Avanceret tjeneste. Det er tjeneste, der på en eller anden måde har at gøre med at undervise i de åndelige principper, og som udløser åndelig energi, som kan hjælpe andre på deres vigtige rejse. Denne type tjeneste er især velegnet til at løfte fortidens karma.

Vi har brugt en del tid på at vise, hvad et princip er, og hvordan det adskiller sig fra et faktum eller en kendsgerning. Det er vigtigt, fordi principper er Helligåndens sprog. Ligesom ord er enheder, vi udtrykker os i her i vores verden, således er principper ordene og sproget i de højere riger.

Copyright 1998 by J.J. Dewey, All Rights Reserved

Om julen:

Interessante kendsgerninger om JULEN

1. Jesus blev sandsynligvis født enten i foråret eller i efteråret og ikke d. 25. december.
2. D. 25. december var en hellig dag flere hundrede år, før Kristus blev født. På denne dag holdt romerne stor fest for Solguden. De holdt også en stor fest fra d. 17. – 23. december til ære for Saturn, guden for landbruget.
3. De tidlige kristne tøvede med at fejre Kristi fødsel, indtil kirken i Rom omkring år 320 erklærede, at det var en dag, der skulle fejres.
4. Den første kendte julesalme (Jesus alle landes lys) blev skrevet i år 368 af St. Hilary Poitiers.
5. Juletræet fandtes også i tidligere tider. Ved Saturn festen brugte romerne det stedsegrønne træ som dekoration i hjemmet. Det var ikke særligt udbredt at bruge det i forbindelse med julen før midt i 1800 tallet.
6. Traditionen med at sætte lys i juletræet begyndte i USA.
7. Romerne brugte misteltenen som symbol på fred. Hvis fjender mødtes under den, skulle de lægge deres våben og indgå våbenhvile. Denne gamle skik blev til, at man skulle kysse hinanden under misteltenen.
8. Kristtorn kom til at høre julen til, fordi legenden fortæller, at tornekronen på Kristi hoved var kristtorn.
9. Traditionen med at bruge stearinlys begyndte i Irland, dengang de kristne blev forfulgt på grund af religionen.
10. Mange steder tror børnene, at det er Kristus, der kommer med gaver i stedet for julemanden.
11. De første julekort i USA blev introduceret af en bogtrykker, som hed Louis Prang, i 1875, omkring tredive år efter de startede i England.
12. I Italien sætter mange børn deres sko frem til en kvindelig julemand.

Lykke består i at acceptere og tilpasse sig de ting, som man ikke kan ændre i øjeblikket, og alligevel fortsætte med den sikre overbevisning, at man til sidst vil ændre alt til det bedste og at handle ud fra denne overbevisning.

Copyright 1998 by J. J. Dewey, All Rights Reserved

Julegaven

Her er en sød julehistorie, som kan hjælpe os med at komme i julehumør.

Juledag 1864 kom den smukt klædte Laura Jones på et desperat besøg hos De Forenede Staters præsident. Hun måtte absolut ind og besøge Abraham Lincoln!

Julefreden havde sænket sig over Det Hvide Hus på trods af, at Amerika stadig befandt sig midt i Borgerkrigen. Mens tasmørket sænkede sig over Det Hvide Hus, skrev Lincoln under på det sidste papir i en stor stak. Han lagde pennen fra sig og sukkede.

”Er der mere, der skal underskrives, Hr. Minister?” spurgte Lincoln Gideon Welles. ”Er vi endelig færdige for i dag?”

”Hr. President, der er en særlig anmodning fra en 23-årig ung pige, som sidder fast her i Washington og har gjort det, siden krigen startede,” svarede Welles. ”Hun vil gerne have en passerseddel, så hun kan rejse sikkert til Richmond for at holde julebryllup med sin kæreste, Jamie Joe Ballinger – en sydstatssoldat.”

Der blev en lang pause. Så beordrede Lincoln sin tjener, Billy Slade, til at gå ud og hente pigen ind. Lincoln talte kort med den ulykkelige Laura Jones, og hendes oprigtighed så ud til at gøre dybt indtryk på Præsidenten.

Efter at have lyttet tavst til Lauras historie nikkede Lincoln, og med nogle få pennestrøg skrev han nogle ord på et kort. Han rakte rejsepasset til Frøken Jones og ønskede hende en glædelig jul.

Laura Jones kunne ikke få et eneste ord frem. Hendes øjne fyldtes med tårer af bar lykke. Hun var så taknemmelig, at hun faldt på knæ foran Præsidenten.

”Rejs dig op,” sagde Lincoln i et blidt, faderligt tonefald. ”Knæl ikke for mig, men tak Gud og gå!”

”Farvel, Hr. Lincoln,” sagde hun. ”Jeg får Dem nok ikke at se igen, før vi mødes i Himlen.”

Præsident Lincoln blev dybt rørt. ”Jeg er bange for, at med alle de problemer, jeg har skabt, kommer jeg nok aldrig til det hvilested, du taler om, men hvis jeg gør, er jeg sikker på at kunne finde dig der. At du ønsker for mig, at jeg skal komme derhen, er det bedste ønske nogen kunne have for mig, tror jeg. Farvel, Frøken Jones.”

At hjælpe Laura Jones, en 23-årig ung pige, som var forelsket i en af fjendens soldater, var en af de smukkeste julegaver, Lincoln nogensinde gav. Og det blev også hans sidste. Mindre end fire måneder senere blev han skudt og døde i Fords teater.

Copyright 1998 by J. J. Dewey, All Rights Reserved.