

## Kærlighed er det eneste, du behøver (“All you need is love”)

(sammensat af Susan Carter ud fra forskellige af JJ Dewey's indlæg på mailinglisten, hvor han underviser).

### 1. uddrag:

Jeg har læst de forskellige indlæg om kærlighed og føler meget lidt kærlighed strømme fra dem. Dette er ikke en kritik eller en negativ fordømmelse af indlæggene. I jeres virkelige liv kan det være, at I bobler over med denne forfinede substans.

Jeg kan skrive om kærlighed og definere den, men ingen af disse ting frembringer kærlighed. Jeg vil faktisk påstå, at man kan tale om kærlighed, definere kærlighed, forkynde kærlighed, mystificere kærlighed, lovprise kærlighed, fantasere om kærlighed, idealisere kærlighed osv., men ingen af disse ting kan på nogen måde måle sig med en ægte kærlighedshandling. At hjælpe en anden, som virkelig er i nød, skaber mere kærlighed end al den metafysiske forkyndelse i hele verden. (JJ's indlæg nr. 595 i ”Archives”).

### 2. uddrag:

Lad os nu gå lidt tilbage og afslutte et ufærdigt emne: Solar Plexus og Hjertet. Vi snakkede om forskellene mellem de to energier og fik aldrig rigtigt afrundet svarene.

Jeg finder det interessant, at menneskeheden som helhed, og også mange inden for new age bevægelsen, har en tendens til at samle alle energier, som får følelser frem, i kategorien ”fra hjertet”. Hver gang jeg i en film ser én give følgende råd: “Følg dit hjerte”, burde det velmenende råd nærmede formuleres: “Følg dit solar plexus”.

Solar Plexus er beregnet på at danne bro mellem de kærlighedsenergier, som ikke er helt selviske, men som heller ikke er den sande åndelige kærlighed. Det er en kærlighed, som stadig har sine rødder i selvet, men holder Kristi Kærlighed op som idealet for den søgende.

Personen, som har sin basis i denne højere solar plexus kærlighed og i følelserne, siger ja, ja til al lære om Kristusbevidsthed, kærlighed og det at dele, men i det virkelige liv vil hans beslutninger reflektere hans vedholdende begejstring over selvet.

Således har vi både blandt de religiøse og new age tilhængerne en idealistisk lære, men ikke megen praktisk handlekraft, når det gælder om at udføre kærlighedshandlinger. De fornemmer, hvad der bør gøres, men er ikke i stand til at gøre det.

De mennesker, som mærker denne guddommelige refleksion, kærligheden, og ikke helt forstår den, kommer ofte ud i store illusioner, fordi de kommer til et punkt, hvor de udbryder: “Jeg har fundet det!”

Første eksempel: En fyr, som var i en personlig krise, deltog i et vækkelsesmøde, hvor Jesus blev fremhævet som ideal for ham, og dette rørte nogle højere solar plexus følelser og en lille smule af hjertet. Følelsen var så dejlig, at han mente, han havde fundet den højeste Gud og helliger nu sit ydre liv til Ham.

Andet eksempel: En new age person har næsten udtømt sine kræfter og oplever adskillige tilfældigheder, som fører ham til en guru. Det virker som om, gurun er i stand til at læse hans tanker og giver ham, hvad der ser ud som inspirerede råd. Manden mener, at det er Gud, der har talt gennem denne lærer, og nu mener han, at han har ”fundet det”. Han føler tillid og kærlighed til gurun på grund af udvendige tegn og ikke på grund af sjælskontakt.

Udvendige tegn kan, uanset hvor synkroniske de end er, været dyrets mærke, hvis de ikke bekræftes gennem sjælskontakt. Og hvorfor det? Fordi din tro hviler på en kraft eller noget, der sker ”derude” i stedet for på den indre Gud.

For fuldt ud at forstå den illusion, som skabes af solar plexus, og som forlænger dyrets mærke i det uendelige, må man forstå, at chakraernes energi åbner sig gradvist, ligesom kronbladene på en blomst åbner sig, når solens stråler skinner på den. Faktisk har alle chakraerne kronblade, som åbner sig. Kronbladene i solar plexus rækker opad mod hjertet som et symbol på, at chakraets opgave er at lede de lavere energier over i de højere, således at både den personlige og den åndelige kærlighed kan bruges til gavn for helheden eller for Den Ene.

Problemet, som opstår hos mange mennesker med gode intentioner, er, at solar plexus måske er 80% åbent, mens hjertet måske kun har en eller to af dets tolv kronblade foldet ud. Således har hjertet ikke kraft til at forvandle alle de lavere energier, og de fleste af dem reflekteres derfor tilbage mod det lavere selv og benyttes til selviske formål.

Et af hovedformålene for menneskeracens lærere er at lede disse lavere energier hos det almindelige menneske (og hos mange aspirerende disciple) ind på harmløshedens vej, og det er af denne grund, at Mestrene i forgangne tider har uddelt bud og skrifter, som skulle gøre mennesket opmærksom på, at det er ansvarlig for sine handlinger.

Hvis et menneske ikke har forvandlet de lavere energier til højere, så vil hele ideen med “at flyde med strømmen” ende med en fuldstændig katastrofe. Det er ligesom at lade sig føre med vinden, som blæser dig ud over klippekanten.

Når et menneske, som er centreret i solar plexus taler om kærlighed, ser han den kun i én dimension. Kærlighed er slet og ret kærlighed. Men et menneske, som har udfoldet hjertets energier, kan se, at kærlighed har mange lag, og når han hører en anden tale om kærlighed, forsøger han at skelne, hvilket niveau af kærlighed den anden har i sin bevidsthed med den hensigt, at kommunikationen kan blive så god som mulig.

I den sidste ende er kærligheden En, men undervejs, når vi opdager den, har den mange lag.

Følelserne i solar plexus bliver ikke mindre og ophæves heller ikke, når du udvikler dig, men forstærkes tværtimod. Når hjertets energier folder sig ud, forsvinder solar plexus energierne ikke bare, men udfoldes derimod i endnu højere grad. Så efterhånden som et menneske udvikler sig, arbejder de lavere energier med endnu større kraft end tidligere, og disciplen behøver endnu mere viljestyrke for at være i stand til at lede dem intelligent.

Dette kan vi se bevist, når vi betragter de mange mennesker, som er fyldt med kraft og intelligens, men som ikke synes at have kraft nok til at modstå fristelser som mange almindelige mennesker er i

stand til at klare. Disse tilsyneladende overvældende energier i ellers storartede mennesker kan resultere i, at hele deres livsformål falder til jorden for dem.

Hvor mange gange har vi ikke læst om en eller anden religiøs leder, som samler de smukkeste kvinder omkring sig, for at han selv kan bruge og misbruge dem blot for at tilfredsstille sin lavere natur?

Udfordringen for lysarbejderne ligger i at lære at skelne mellem de højere og lavere energier og ikke blande dem sammen. Hvis de sammenblander dem, vil de være tilbøjelige til at mene, at Gud, det Højere Selv, eller hvad de nu kalder det, leder dem i retning af kødets aktiviteter.

Opgaven for alle søgende er følgende. Undersøg dig selv så ærligt som muligt og find ud af, hvor du er på vejen. Når du ved, hvor du står, kan du også være bevidst om dit næste skridt. Hvis du ikke ved, hvor du står, så vil du tage dit næste skridt i mørke, og du støder ind i flere blindgyder, før du igen finder din sande vej.

At opdage sin plads på vejen er yderst vanskeligt for mange, fordi den søgende, som er begynder, tror ofte, at han lever sit sidste liv, og at opstigningen til himlen er lige på trapperne. Fordi han ser tusind skridt frem i stedet for at se på det sted, hvor hans bevidsthed er, standser hans udvikling, og dyrets mærke forbliver på hans pande. (JJ's indlæg nr. 128 i "Archives")

### **3. uddrag:**

Desværre er der mange, som prædiker kærlighed (som Philo i bogen), men hvor spiren er død og aldrig kommer til at blomstre og vokse op og blive en plante med sjælskontakt. Sand kærlighed er en levende, bevægelig, voksende enhed. Næsten alle, som man taler med, tror de elsker helt og sandt, og at de forstår kærlighedens følelser. Der er bestemt en universel fornemmelse af, hvilken retning den går i. Men forhindringerne for at den fuldt ud manifesteres er utallige i virkeligheden. Der er mange, som beskriver kærlighed på uendeligt mange måder og med uendeligt mange definitioner, men findes der et kriterium, som man kan bruge for helt sikkert at vide, at kærlighedskraften vokser og manifesteres i det enkelte menneske?

Det er der, og når jeg giver det til jer, vil jeres sjæle bekræfte sandheden i dette princip, som er: "Den, som elsker på en sand måde, bliver elsket tilbage." Med andre ord: kærlighed avler kærlighed. Godt gået af Xavier – han nævnte dette som en af disciplens kvaliteter, men tænk på den sandhed, som åbenbares gennem dette princip.

Har du nogensinde kendt en person, som bruger ordet "kærlighed" i hver anden sætning og dog er uden kærlighed i sit eget liv, og det virker som om, alle bare forsøger at undgå at være sammen med ham? Og på den anden side har du kendt andre, som bruger ordet meget lidt, men du føler en magnetisk tiltrækning mod ham (eller hende), fordi du "elsker" at være sammen med eller tæt ved vedkommende? I det første eksempel er der mangel på kærlighed, men personen taler om den for at udfylde tomrummet i stedet for at manifestere den.

I det andet eksempel manifesterer personen levende kærlighed, og der er ikke et tomrum, der skal udfyldes, derfor behøver han heller ikke holde en salgstale om kærlighedens fordele. At den kærlighed, der udsendes, besvares af andre er fysisk bevis på, at kærligheden virkelig er til stede hos afsenderen. (JJ's indlæg nr. 387 i "Archives")

#### **4. uddrag:**

Tanken er nøglen, som åbner døren mellem menneskeriget og Guds Rige. Denne viden må nødvendigvis genkendes hos de søgende i verden i dag, som tror at ”det eneste vi behøver er kærlighed.”

Kærlighed er absolut en nøgle, men det er nøglen til den korrekte brug af og indflydelse fra sindet. Således åbner kærligheden for den korrekte brug af sindet, og sindet, som stabilt fastholdes i lyset, åbner døren til Guds Rige og accepteret discipelskab (JJ's indlæg nr. 388 i ”Archives”)

Copyright 1998-2003 J.J. Dewey  
All Rights Reserved