

Den Nye Tidsalder afdækkes – del 1/9

I både New Age og esoteriske kredse er der blevet talt meget om kvaliteter og aspekter ved Fiskens og Vandbærerens tidsalder, sådan som de viser sig i vores samfund. Generelt associeres Fiskens tidsalder med det gamle, som forsvinder og ikke længere kan bruges og Vandbærerens med det nye, som vil være en del af den nye tids fred, velstand, kærlighed osv.

Problemet med mange af de forestillinger, mennesker har, er at mange har en tendens til at associere deres egne idealer og fordomme med den kommende storhedstid og til at associere alt det, de ikke kan lide, med Fiskens tidsalder, der ofte ses som en ret dårlig tidsalder, som vi skal være glade for at slippe ud af. Ingen steder er denne holdning så udbredt som i den politiske verden. Det politiske synspunkt, som man selv støtter, betragtes som tilhørende Vandbæreren, og den modsatte side ses som den gamle tidsalder – Fiskens tidsalder.

Lad os prøve at sætte alle fordomme til side og forsøge at se helt objektivt på dette emne. Det første, vi må gøre, er at afgrænse karakteristika ved Fiskens og Vandbæreren, så vi kan få øje på dem. Uden at gøre dette er det temmelig meningsløst blot at sige, at et synspunkt er gammeldags og ikke har noget lys i sig.

Når vi undersøger de to tidsaldre må vi ikke blot overveje de astrologiske aspekter, men også strålerne. Strålerne tre, fem og syv er aktive, tæt forbundne med det mentale og harmonerer godt med Vandbæreren, som er et lufttegn. Luft er symbolet på det mentale. Den syvende stråle vil skabe store forandringer i den nærmeste fremtid, og den forbindes med Uranus, som er den styrende planet i Vandbæreren.

Ligesom Fiskens tidsalder er ved at forsvinde, således forsvinder også den dominerende stråle for den tidsalder, hvilket er den sjette. Fiskens er et vandtegn, symbolet på følelserne, og den sjette stråle er den mest følelseladende af strålerne og styrer solar plexus. Vandtegnet Fiskens indflydelse med den sjette stråles idealisme skaber en meget følelsesbetonet tidsalder, hvor mennesker ofte vil følge en kurs, der er i modsætning til logik.

Når vi læser de sidste to tusinde års historie, kan vi nemt se, at stærke, ulogiske følelser og ikke fornuftens stemme ofte styrede slagets gang.

Når det er sagt, lad os da lave en oversigt over kvaliteterne i den hensvindende tidsalder så vel som i den nye.

Fisken

Stærk følelsesmæssig dominans, ofte kraftfuld nok til at tilsidesætte fornuft, logik og fakta.

Fokus på et ideal som rører og vækker det følelsesmæssige center. Dette får mennesker til at lægge vægt på perfektion, og det er derfor, der har været så meget opmærksomhed på Jesus som det perfekte menneske, som er forbundet med en perfekt Gud.

Fokus på at ofre sig for idealet i håb om at profitere på det i den næste verden.

Stor vægt på stærk autoritet, som træder i stedet for analytisk tænkning.

Tingene ses som sort/hvide uden hensyn til nuancerne imellem de to yderligheder.

Villighed til at tilsidesætte den individuelle frihed og lade sig kontrollere af ydre magter. Slaveri var fx udbredt i den forgangne tidsalder og individuel frihed undertrykt og endda ofte betragtet som kætteri.

En stærkt fordømmende tilgang. Inkvisitionen var et eksempel på dette.

Vandbæreren

Mennesker vil skifte fra følelsesmæssig polarisering til en mere mental polarisering. Logik og fornuft vil spille en langt større rolle i beslutningsprocessen.

Der vil være voksende fokus på service til gavn for de mange.

Der vil lægges mindre vægt på det ideelle og perfektion og mere på, hvad der fungerer og gavner menneskeheden.

Der vil lægges vægt på at sætte spørgsmålstegn ved autoriteter og på selv at finde sandheden ved egen hjælp.

Vi vil bevæge os væk fra den sort/hvide fordømmende holdning, og mennesker vil opnå et bredere perspektiv på mange ting og se mange grå nuancer.

Vi vil søge den maksimale frihed og sikre den ved at etablere retfærdige love, som støttes af flertallet af befolkningen.

Den syvende stråle, som styrer forretningsverdenen, vil påvirke denne til at fortsætte med at udvikle sig. Der vil dukke flere firmaer op, som ejes af de ansatte, ligesom vi vil se flere kooperativer. Lov og orden, som også er den syvende stråle, vil lægge sig op ad Loven om Økonomi og være til hjælp for firmaerne og menneskene i stedet for at skabe uberettigede forhindringer.

Hvis jeg skulle sammenfatte forskellene på de to tidsaldre i en enkelt sætning, ville det være følgende: Beslutningsprocessen i Fiskens tidsalder blev styret af følelser og påvirket af stærk autoritet. I den nye tidsalder vil den styres af det mentale og sætte logik og fornuft over følelser.

Lige nu befinder vi os mellem de to tidsaldre. Fiskens følelsesmæssige kontrol dominerer stadig det mentale. Grunden til, at den følelsesmæssige kontrol bliver hængende, er at der stadig er mange sjette stråle sjæle, der inkarnerer, og ifølge mesteren DK vil vi blive ved med at se mange af dem de næste 120 år. Derefter vil den sjette stråle stort set være ude af inkarnation, og vi vil få en menneskehed at se, som er i stand til at være polariseret i det mentale og tage logiske beslutninger i stedet for føles-godt beslutninger, som ofte fører til katastrofe.

Lad os håbe, at civilisationen kan bibeholdes, indtil den dag kommer.

Mange ting, som er blevet accepteret af flertallet af de søgende som positive ændringer, ses korrekt som en del af Vandbæreren eller den nye tid. Her er nogle få:

1. Skiftet væk fra et autoritært styre og mod demokrati. Der findes stadig alt for megen autoritetstro og autoritarisme, men der er sket store fremskridt siden midt i Fiskens tidsalder.
2. Skiftet hen imod den videnskabelige metode og accept af videnskabelige beviser og opdagelser.
3. Skiftet væk fra kirkens absolutte kontrol og de religiøse autoriteter.
4. Skiftet væk fra megen undervisning, der ikke er baseret på logik og sund fornuft. Der verserer stadig meget ikke-fornufts-baseret undervisning, men menneskeheden har taget nogle få skridt hen imod tingenes mere logiske side.
5. Afskaffelsen af slaveriet og et skift hen imod større frihed for både individer og grupper. Wendell Phillips huskede os på, at dette skift kan være midlertidigt. Han sagde: "Frihedens pris er evig årvågenhed; magten stjæles hele tiden fra de mange og gives til de få." Og det er sandt, at vi altid har de magtsyge, som forsøger at få kontrol med de mange til gavn for de få.
6. Fremkomsten af velgørende og serviceminded organisationer, som hjælper folk i nød.
7. Fremkomsten af undersøgelser af det spirituelle felt, som ikke stammer fra kirken eller dogmer.
8. Den dramatiske stigning i teknologi. Teknologi, der har med luft og rumrejser at gøre, hører specielt til Vandbærerens tidsalder, selv om teknologi inden for forretningsverdenen også er stærk.

Lad os nu undersøge nogle kontroversielle emner, som skaber megen splittelse, ikke blot blandt de åndeligt søgende, men blandt alle mennesker.

Et af de altoverskyggende områder er:

Hvilken politisk kandidat skal jeg støtte?

Da begge sider i det politiske spektrum har meninger om utallige, forskellige emner, bliver det hurtigt kompliceret at vælge. Når man skal afgøre, om ens egen holdning hælder mest til Fiskens eller Vandbærerens side, må man stille sig selv dette spørgsmål:

Er min beslutning om, hvilket parti og hvilken kandidat jeg vil støtte, baseret på følelsen eller på det mentale, reaktion eller fornuft, hvad der tjener helheden bedst, eller på hvad der tilfredsstillende en del af helheden?

Det svære ved at finde dem, som tager beslutninger baseret på følelse, er at der findes mange følelsesmæssigt polariserede mennesker på begge sider af den politiske arena. Et følelsesmæssigt baseret valg, som viser sig bedre end det mentale, er som regel baseret på held, men det sker rimeligt tit. De får tilfældigvis deres data og fakta fra en korrekt kilde eller autoritet, og det føles rigtigt for dem, så de tager valget ud fra, hvordan de føler. Men uden at bruge sindet, vil de også ofte fortage forkerte valg. Kun ved at bruge sindet, fornuft og logik kan menneskeheden som helhed konsekvent foretage valg, som fører til størst gavn for de fleste.

Et andet problem er, at den person, som foretager et valg på grund af følelsesmæssig polarisering, ikke opfatter det sådan. Mange af disse mennesker er meget intelligente, har god hukommelse og kender til mange fakta, statistikker og samtaleemner i deres computerhjerner. Næsten alle mennesker – uanset om de er polariserede i det mentale eller i følelse, ser sig selv følge logikkens og den sunde fornufts sti. Ingen bryder sig om at tænke anderledes, uanset hvor urimelige deres konklusioner kan være.

Når mange af dem, som tager følelsesbaserede beslutninger, også er intelligente, hvorfor fastholder de så hellere den følelsesmæssige beslutning i stedet for den fornuftige?

Svaret er, at følelserne har stor magt. Alle opfatter følelsen af kærlighed i en eller anden grad og føler, at hvis deres beslutning er baseret på denne følelse, så er det den mest fornuftige i sidste ende. Problemet er, at der findes meget blændværk og mange illusioner i måden at opfatte perfekt kærlighed på, så at være motiveret af følelsen kærlighed – særligt solar plexus kærlighed – er ikke en nøjagtig rettesnor for beslutningstagning.

Først må man gå gennem sindet og lære at se hjertecentrets visdomsaspekt for at se virkeligheden, som den er. Når den søgende har gjort det, kan han tage kloge beslutninger og gøre det, som er i harmoni med inklusion og kærlighed til vores medmennesker.

For det intelligente, men følelsesmæssigt polariserede menneske fungerer det således:

Han undersøger et emne overfladisk, og den ene side føles bare meget bedre end den anden. Fra det øjeblik får hans følelser et muligt åbent sind til at lukke ned. I stedet for at lede efter sandheden lige meget hvor den findes, ser han udelukkende efter fakta og fornuft, som bekræfter hans oprindelige følelse. Så han fortsætter med alle de ressourcer, som et mentalt polariseret menneske har, med at samle information, der beviser, at hans følelse var korrekt både over for sig selv og andre.

Et godt eksempel på dette, som vi alle kan forholde os til, er illusionen, der var fremherskende i tusindvis af år: at jorden var universets centrum, og at solen og alle stjernerne bevægede sig rundt om den.

Alt taget i betragtning var der kun 50 % chance for, at solen bevægede sig rundt om jorden. Muligheden for at det var jorden, der bevægede sig rundt om solen var lige så stor. Hvorfor troede 99 % af befolkningen så på denne illusion?

Svaret er enkelt. Ethvert følelsesmæssigt polariseret menneske føler, at han er centrum i universet, så naturligvis er jorden, som han befinder sig på også centrum for alt andet.

Ideen om at jorden er det strålende centrum i al skabelse harmonerer med følelserne hos mennesket i Fiskens tidsalder. Vi mennesker måtte skrigende og sparkende trækkes væk fra denne ide, indtil virkeligheden stirrede os i ansigtet med en sådan kraft, at vi var tvunget til at bøje os.

I dag accepterer både de følelsesmæssigt og mentalt polariserede mennesker beviset om, at det er jorden, der bevæger sig rundt om solen.

MEN... der findes stadig en rest af den gamle ide, som får mange intelligente, men vildledte mennesker til at tro, at:

- Jorden er den eneste planet i universet med liv.
- Jorden er speciel i Guds øjne og er kronjuvelen i universet.
- Jorden er centrum for en stor kamp mellem de gode og de onde kræfter i universet.

Sandheden er, at jorden blot er en ud af billioner af planeter, som er beboet af forskellige livsformer. Den er smukkere end de fleste andre planeter, men ikke unik og heller ikke centrum for noget specielt –

undtagen fra vores synspunkt. Al skabelse og alle liv i universet er et centrum ud fra hvilket, alle ting i periferien skal opdages.

Copyright 2016 by J J Dewey