

## Det Sidste Liv Del 5/5

Før et menneske får et gennembrud og kan tilslutte sig det spirituelle Internet, gennemgår han Sjælens Mørke Nat, og før han kan tilslutte sig det spirituelle Internet, må nye kronblade folde sig ud i hans chakraer, og nye energier sættes i cirkulation. Når disse energier begynder at udfolde sig, skaber det en voldsom forstyrrelse i kraften så at sige, og han vil ofte møde tærsklens vogter, som vi dog ikke skal komme nærmere ind på her. Han vil ofte møde ganske forstyrrende energier. Disse energier er gode, men blot fordi vi ikke har følt dem før, vil det kræve en vis tilpasning, før vi kan håndtere dem.

Den søgende vil være meget isoleret og undre sig over, hvad der sker med ham, og han vil måske endda blive deprimeret og føle sig ekstremt isoleret. Han kan føle, at han er den eneste person i universet, som Gud har valgt skal opleve denne kæmpestore forstyrrelse i kraften og få ham til at føle sig så mærkelig og fremmed, og der er ingen, han kan snakke med, om hvad der sker. Så han gennemgår denne sjælens mørke periode, hvor han føler sig isoleret fra alt og alle, og han vil overveje, om selv Gud er hans fjende, eller hvorfor Gud har udvalgt ham til denne proces. Men hvis han fortsætter, vænner han sig til energierne og skaber forbindelse til det spirituelle Internet, og gennem Enhedsprincippet forener han sin sjæl med andre sjæle i en gruppe – en gruppe som er forbundet med alle andre spirituelle sjælegrupper på denne planet. Han har en særlig gruppe, som han vil forenes med. Der er ganske mange i hver af grupperne. Der er mennesker på vores bølgelængde, som har udviklet sig længere end os, og der er andre, som måske bor andre steder på jorden, og som er i en lignende proces som vores.

Tilhører: Kan det ske på et enkelt liv?

JJ: Der vil være et specielt liv, hvor dette vil ske, og i andre liv vil det, vi har lært i tidligere liv, gentage sig, men det vil være lidt hurtigere og lettere for hver gang, vi opnår det. Det er ligesom hver gang, vi bliver undfanget og gennemgår hele vores udvikling på den måde, som fostret vokser. I begyndelsen har fostret endog hale, og dets udvikling fra undfangelse til fødsel viser os, hvordan vi udviklede os gennem dyreriget. Vi gentager også vores spirituelle udvikling, og jo flere gange vi gentager noget, des hurtigere og nemmere bliver det at mestre det.

Men tilbage til gruppesindet. Den søgende gennemgår denne periode med følelsen af isolation og ekstrem ensomhed. Har nogen af jer nogensinde gennemgået en periode, hvor I følte jer virkelig alene, og det gav ikke mening hvorfor? En periode af ekstrem ensomhed – alle disciple, som arbejder sig gennem denne mørke nat, gennemgår en cyklus med ekstrem ensomhed og isolation, og derefter kommer der et gennembrud. Sindet vil smelte sammen med sindet hos et antal andre væsner, det kan være hundrede eller tusinde, jeg kender ikke det nøjagtige antal, men det er et pænt antal væsner, og jeres gruppe er forbundet med andre grupper, så det er i virkeligheden ganske mange, man er forbundet med alt i alt.

Når forbindelsen er skabt, trækker disciplen en stor mængde inspiration og viden, og det er godt for disciplen, at han aldrig vil føle sig alene igen. Han kan være fuldstændigt alene, eller han kan være i en gruppe, men han vil aldrig føle sig alene, fordi han altid vil føle sine venners nærvær, og det er derfor, folk kunne lide Mesteren Jesus, for uanset hvor meget og af hvor mange Han blev kritiseret, var Han altid tålmodig, og Han talte altid, som om Han befandt sig i en vens hus. De store væsner, som har været på jorden, har været på denne måde. De taler altid, som om de befinder sig i en vens hus, fordi de er

forbundet til deres spirituelle gruppe, og de aldrig føler sig isoleret.

Når de så er forbundet med deres spirituelle gruppe, er det næste trin at yde stor tjeneste for menneskeheden, og deres tjeneste bliver større og større for hvert liv, og deres evne til at tjene bliver større. Når de udvikler evnen til at tjene uselvisk, så bliver de begejstrede igen! Ved hver ny udviklingsbølge bliver vi begejstrede. Da vi befandt os i vores selviske periode, var vi slet ikke begejstrede ved tanken om at tjene, og vi ville have, at andre mennesker skulle få os til at føle os godt tilpas, og nu er det lige omvendt. Nu tjener vi andre, og jo mere disciple kan tjene og løfte andres byrde, des bedre vil de have det.

Det er fuldstændigt det modsatte af, hvad disciplen var, da han udviklede sin selviske side. Jeg vil ikke gennemgå alle detaljerne, men vi gennemgår altså en række indvielser, indtil vi har bevist, at vi mestrer alt i den fysiske verden, den følelsesmæssige verden, sindet, fornuften, intuitionen, spirituel manipulation og de åndelige kræfter. Jesus er selvfølgelig et godt eksempel på et menneske, som opnåede dette. Han viste os med sit eksempel, hvordan et menneske skal være, når han har overvundet alle forhindringerne.

Og alligevel er det muligvis ikke Hans sidste liv. Tror I, at når et menneske har opnået denne tilstand, at hvis han ønsker det, så kan han gå tilbage og blive født igen. Kan han det? Hvad kan stoppe ham, hvis han har noget, han behøver eller ønsker at gøre? Hvis han har en god grund til at komme tilbage og blive født igen for at udføre en stor mission, så kan det være hans valg. Det er interessant, at den kristne verden ikke tror, at Han vil gøre det. Kan vi måske læse Hans sind? Hvis Han virkelig ønsker at blive født igen, hvad skulle så forhindre Ham i det? Når et menneske én gang har mestret et område, så kan han dykke ned i det og lege med det eller udføre tjeneste, hvis han vil. Der er ikke noget, der stopper ham.

Kristus selv er et godt eksempel, som vi kan betragte, og de fleste af os har mange, mange liv, før vi når dette punkt, og hvis vi ikke ved, hvor vi befinder os, skal vi nok ikke regne med, at vi er tæt på vores sidste liv. Vi gør klogt i at forvente, at dette liv er forberedelsen for det næste. Det er noget, jeg godt kan lide ved reinkarnation.

Reinkarnation kritiseres nogle gange, for hvis man ved, at man får en ny chance, hvorfor så gøre sig umage i dette liv? Sådan føler jeg det slet ikke. Hvis jeg skal komme tilbage i et nyt liv, så vil jeg gerne, at det bliver et godt et, så jeg vil plante nogle gode frø og lære min lektie her nu, så jeg ikke skal gentage den i næste liv. Jeg har lært nogle hårde lektier i dette liv, og jeg ønsker ikke, at de skal gentages. Forhåbentligt har jeg lært dem, så jeg ikke behøver gennemgå dem en gang til. Når man ser på reinkarnation i det rette lys, så får det folk til at prøve endnu hårdere.

Når et menneske er centreret i sit følelsesmæssige legeme, så tænker han måske: "Jeg får en ny chance i næste liv, så jeg kan bare slappe af og nyde livet denne gang". Nogle mennesker i Østen gør det, og det er nok grunden til, at mange profeter har understreget det ene, nuværende liv – det giver mange mennesker mere incitament. Men når man ser hele billedet, giver sandheden én mere incitament end noget andet. For når man ser hele billedet og indser, at med dette liv forbereder vi et endnu bedre liv, og at alt hvad vi gør, vil have følgevirkninger i mange liv, så kan vi jo ligeså godt forberede mange lykkelige og produktive liv.

Ok, det dækker vist det grundlæggende meget godt. Er der spørgsmål?

Tilhører: Er der andre kvaliteter, som vi bør arbejde på ud over dem, du nævnte som ikke at være en hykler og at tale imod hykleri, altid sige sandheden, spirituel enhed og spirituelle kræfter?

JJ: Hvad siger du, Wayne? Du har sikkert et par indsigter at dele med os?

Wayne: Når vi inkarnerer, kommer vi til et nyt liv netop der, hvor vi var i vores udvikling. Så vi starter der, hvor vi udåndede i sidste liv, og hvert liv er en forbedring, uanset hvor lille den må synes. Efterhånden som vores mentale evner udvikles, bliver vi også fysisk mere perfekte. Så jeg vil forvente, at et menneske, som er på sin sidste omgang, vil have et perfekt mental legeme og en perfekt fysisk krop. Han er måske også perfekt spirituelt, men det vil være svært at se for os, mens det ikke ville være svært at se fysisk skønhed og mental skarphed og klarhed i tanken og et liv i harmløshed osv. Efter at have levet med mig selv i adskillige år nu, kan jeg godt regne ud, at jeg har et liv eller to endnu.

Tilhørerne ler.

JJ: Det er interessant, at så mange mennesker tror, at Jesus var perfekt, men er I klar over, at Biblen ikke siger: Han var perfekt. Ordet perfekt, som vi bruger det i dag, kommer fra det græske ord AKRABELLA, og ved I, hvem der stræbte efter at være AKRABELLA i Biblen? De mennesker som korsfæstede Jesus. Det var dem, der lagde vægt på at være fejlfrie. Men når Biblen taler om, at Jesus var perfekt – når der står det eller endog: Vær I perfekte, som jeres Fader i himlen er perfekt – så bruges ordet AKRABELLA ikke. Der bruges et andet græsk ord TELEIOS, som betyder at afslutte det job, man er blevet givet. Så hvis vi oversætter det korrekt: Vær I perfekte, som jeres Fader i himlen er perfekt, så skulle der stå: Udfør det job, du har fået givet, ligesom Gud selv fuldfører det job, Han skal udføre”.

Tilhører: Så man kan sige perfekt, og man kan sige, at jeg gjorde det perfekt, og at det ikke er perfekt, men gjort.

JJ: Korrekt – man fuldfører jobbet, men det er ikke afslutningen. Så Jesus kom her, Han havde et job at udføre, og Han færdiggjorde jobbet, og det var betydningen af det græske ord. Han færdiggjorde jobbet. Men hvad angår at være fejlfri, så siger Biblen, at den, som sømmes fast til et træ, er forbandet af Gud, og hvad gjorde de ved Jesus? De sømmede Ham fast til et træ, et kors. Ifølge Det Gamle Testamente var Jesus altså forbandet af Gud på det tidspunkt. Måske skete det for at vise, at Han ikke var perfekt efter den standard, man satte dengang – ikke engang i sin død. Han skulle være forbandet af Gud ifølge Moses' love.

Jøderne havde alle mulige slags love om, hvordan man skulle være perfekt. På Sabbatten kunne man fx ikke gå med sandaler, som havde søm i, for det skabte ekstra vægt og fik dig til at arbejde hårdere. Man måtte bare gå et vist antal skridt som fx 140, så de havde alle disse dumme regler om, hvad man måtte og ikke måtte på Sabbatten. Jesus og disciplene gik engang gennem en hvedemark og samlede nogle hvedekorn til sig selv – det var skik og brug dengang, at når man gik gennem en mark, måtte man tage nogle korn til eget brug, så det blev ikke betragtet som tyveri. Nå, men disciplene tog nogle korn, og der var nogen, der så dem og sagde: ah-ha, de arbejder på Sabbatten, de høster!

Wayne: Jeg synes, det er ganske sjovt, at selv i dag hvis man tager til Israel på Sabbatten og går ind i en

elevator, så er alle knapperne på etagerne trykket ind, fordi det er et arbejde.

JJ: Så de er stadig meget nøjeregnende med det?

Wayne: Ja, de er ret rituelle med, hvordan de spiser og arbejder og sådan noget.

JJ: Så hvis Kristus skulle vise sig igen som et helt almindeligt menneske, tror I så, at de religiøse ledere ville synes, at Han var perfekt?

Tilhører: Nej.

JJ: Sandsynligvis ikke.

Tilhører: Gør det ondt, når hjertets eller andres chakraers kronblade åbner sig?

JJ: Grunden til at nogle temmelig udviklede mennesker har mange hjerteproblemer er, fordi deres kronblade i hjertechakraet åbner sig, og de har problemer med at tilpasse sig til det. Det er svært og smertefuldt at tilpasse sig nye energier, og i hvert liv åbnes et eller flere kronblade. Engang imellem holder vi Sabbat og behøver ikke tilpasse os en ny energi, og jeg tror, at vi holder Sabbat cirka hvert 7. liv, hvor vi bare nyder det og slapper af, og alting går glat, mens de andre seks liv er arbejde, hvor nye energier folder sig ud. Når det sker, oplever vi energierne som forstyrrende, og de fører os frem til noget, som vi aldrig har gjort før, og som er vanskeligt.

Vi kan godt lide at gøre det, som er gammelt og velkendt, men vores sjæl leder os altid til nye ting. Hvis du var musiker i dit sidste liv, og det er ganske let for dig, så ønsker du at blive musiker, men den nye energi vil lede dig i en ganske anden retning, som måske astronaut eller noget lignende. Hvis vi gør modstand, når hjerteenergiene åbner sig, og den åndelige kærlighed begynder at strømme gennem os, så vil det skabe hjerteproblemer. Der er mange mennesker, som har hjerteproblemer i dette land, og det viser, at der er åndelige kærlighedsenergi, som strømmer gennem dem, og som de modsætter sig.

Men ingenting er sort/hvidt, og der er andre problemer, som kan forårsage sygdom, men blokeringen af energier eller modstanden mod dem kan helt sikkert udmønte sig i forskellige problemer. For eksempel vil mennesker, hvis tredje øje åbner sig ofte have sinus problemer. Man kan se det på den menneskelige krop, for der, hvor man har fysiske problemer, er som regel der, hvor man åbner sig. Man skal være klar over, at kronbladene ikke åbner sig på én gang. Det er ikke sådan, at hjertechakraet åbner sig, og derefter åbner solar plexus sig og så halschakraet. Man har fx 10 kronblade i solar plexus, og måske har man seks af dem åbne, og to åbne i hjertechakraet og nogle i halschakraet. Så de åbner sig ikke i et enkelt chakra ad gangen, men et af bladene begynder at åbne sig, og som en ild starter det i et lille område og antænder derefter et andet. Ikke alle kronblade vil åbne sig på samme tid, men det, du kan være opmærksom på, er det område, som giver dig fysiske problemer.

Tak for jeres tid i dag – I har været et dejligt publikum.

Copyright 2011 by J. J. Dewey