

At blive forelsket

Tak for jeres indlæg om sjælsskontakt. Her er det første spørgsmål: ”Mener du, at du har oplevet at have sjælsskontakt med en anden person? Hvis ja, hvordan var du i stand til at have det, og hvordan føltes det?”

Flere af jer berettede om, hvordan I har haft sjælsskontakt med en anden. En af jer nævnte, at forelskelse åbner døren til sjælen. Det er sandt.

Det første skridt, man tager frem imod sjælsskontakt, er at blive forelsket.

Tænk efter et øjeblik. Hvad er det, der får en person til at blive forelsket i en anden? Det der sker er, at parret i en kort periode overser enhver mulig fejl eller ufuldkommenhed i den elskede, også selv om fejlene er helt tydelige for venner og familie. Når man ser en anden i øjnene og kun ser det fuldkomne, hvad er det så man ser? Man ser Kristi ansigt, og dette åbner døren til sjælsskontakt.

Takket være polariteternes tiltrækning til hinanden, føler de fleste mænd og kvinder i et forhold sjælens kraft gennem den romantiske kærlighed. Kraften i denne kærlighed giver mennesker i almindelighed en tro på sjælen, som forbliver hos dem i mange liv, indtil tidspunktet kommer, hvor de begynder at høre den lille, stille stemme og bevæger sig frem mod højere, åndelige følelser.

Hvad er det så, der får denne kraftfulde og vidunderlige kærlighed i et forhold til at svinde og nogle gange ændres til et kærligheds-had eller endog had-had forhold? Når kærligheden svinder bort, er de to mennesker stadig de samme mennesker med de samme fejl. De burde være lige så elskelige som før, men sådan virker det ikke for deres partner. Grunden? I stedet for at se Kristi ansigt i hinanden, ser de nu på det ufuldkomne lavere selv.

Han ser nu en kvinde med mange irriterende træk. Han holder op med at forgude hende og har hukommelsestab med hensyn til Kristus, som han oprindeligt så i hende. Hun ser en fyr, som bare sidder og ser fodbold i fjernsynet, og som ikke viser hende nogen opmærksomhed. Ingen af dem synes at være så kloge, intelligente eller sjove, som de var i begyndelsen. Alle disse fejl drejer opmærksomheden bort fra billedet af det gode, det smukke og det sande og hen på det negative, det grimme og det falske.

Hvad er nøglen, der kan få kærligheden til at vende tilbage? Et andet guddommeligt træk må bringes i spil, og det er viljen. Vilje, som et aspekt af Gud, må hentes ned på jorden fra himlen, og vi må bruge denne vilje til at tvinge os selv til at se bag om ufuldkommenhederne hos den anden og tilbage til Kristi ansigt, som aldrig har forladt vores elskede. Viljen kan genoplive Kristus og kærligheden i et forhold, så slutresultatet vil blive ligesom begyndelsen.

Spørgsmål: ”Føler du enhed gennem sjælen med andre medlemmer på listen her?”

Flere af jer svarede positivt på dette. Efterhånden som tiden går, vil medlemmernes enhed og fællesskab gennem sjælen vokse sig betydeligt større på trods af periodiske udbrud af følelsesmæssig art.

Spørgsmål: ”Hvilke barrierer forhindrer to mennesker i at få sjælsskontakt med hinanden og opleve Enhedsprincippet? Hvordan overvinder vi disse barrierer?”

Vi har talt lidt om, hvordan det fungerer i et romantisk forhold, men det er de samme principper, der er i spil i alle forhold. Hvis du har en ven eller en kollega, og al din opmærksomhed er fokuseret på, hvad der er forkert ved ham eller hende, så fjerner det din opmærksomhed fra Kristi ansigt, som findes i personen. Også her må vi med viljens kraft rette opmærksomheden bort fra hans fejl og hen på sjælen. Når det sker, kan den søgende fornemme og forstå hele menneskehedens enhed, og at hans broder – på et højere plan – er ét med ham selv.

Spørgsmål: Kan vi være bevidste om en andens ufuldkommenheder og alligevel se det fuldkomne indeni? Hvordan er dette muligt?

Skriften siger: ”De skal se øje til øje (= være enige eller se sandheden på samme måde), når Herren vender hjem til Zion.” Hvordan kan en gruppe blive enige uden en stærk autoritets påvirkning? Vi kan jo se, hvor svært det er for os selv, ikke? Er det muligt for 200 eller flere at blive enige og se sandheden om et spørgsmål på samme måde?

Enhed gennem sjælen

Spørgsmål: Kan vi være bevidste om en andens ufuldkommenheder og alligevel se det fuldkomne indeni? Hvordan er dette muligt?

I gav mange gode svar på dette spørgsmål. John K sagde: ”Hvis vi turde give os selv fuldstændigt uden at kræve noget af den anden, ville forbindelsen skabes. Men den største barriere kan meget vel ligge i vore tankers kompleksitet – tanker eller ideer som vi alle har om, ”hvordan tingene er” i stedet for at søge sandheden om, hvad der rent faktisk er. Man behøver ikke være et geni for at blive forelsket. Og sjælskontakt kan godt være den simple, bæredygtige kommunikation, som to forelskede mennesker har uden problemer. Komplicerede forventninger, er det, der dræber. Enkelhed er svaret. Ummm, hvis man skal sige det simpelt. :-)”

JJ: God iagttagelse, John. At forelske sig er meget nemt. Og når vi så gør tingene komplekse ved at tilføje alle ufuldkommenhederne, så forsvinder sjælens simpelhed.

Judes sagde noget i samme retning: ”Men hvis vi (eller burde jeg sige ”jeg”) ... hvis jeg gør en indsats for at se sjælen først, så vil det skinne igennem i vores udveksling.”

Susi kom også med nogle gode bemærkninger: ”I mit arbejde og gennem studier af mit arbejde og hvorfor det fungerer, har jeg fundet ud af, at for mit vedkommende må jeg blive den anden for at kunne se det samme som vedkommende. Jeg åbner mit hjerte og ser med deres hjerte, jeg føler deres følelser, og jeg går ud af mig selv et øjeblik, så jeg ikke kommer i vejen for at modtage den information, som de er villige til at dele med mig.

Der er sandsynligvis allerede 200 eller mere, der ser er enige de er bare ikke bevidste om hinanden endnu ;-) Susi”

JJ: Med andre ord: Vær i deres sko.

Loretta (velkommen til listen) skriver: ”Når man er i stand til at skifte opmærksomheden fra den form, som energien manifesteres i til at se den, som den virkelig er, så er man i stand til at

overskride alle grænser. At kunne holde denne tanke i sit sind er en udfordring. Vi vender så ofte tilbage til vores egocentrerede tanker om at være individuel og glemmer, at vi virkelig er ét alle sammen. Vi er heldige at være vidner til en velsignet vækst, når det lykkes at se Kristus i alle og alting hele tiden. Det er en enkel tanke, at al energi er ét. Men ikke desto mindre er det et vanskeligt begreb at anvende for: ”Hvordan kan jeg overhovedet være ét med en morder eller voldtægtsforbryder?”

JJ:

Nogle gange er det lige så svært at se Kristus i én, man elsker, som siger et uvenligt ord, som det er at se Kristus i en voldtægtsforbryder. Men at se Kristus i et menneske, som gør noget skadeligt er ikke det samme som at acceptere hans handling eller lade den gå upåagtet hen. Vi skal ikke lade som om, den person er uskyldig. I stedet for skal vi undlade at fokusere på det negative og give den indre Kristus vores fulde opmærksomhed. Når vi gør det, vil vores personlige verden forvandles, og vi bliver frelst af Kristus.

Frelst? Jeg kan næsten se, hvordan hårene stritter på Sterling lige nu. Ja frelst, men husk på at der er mange ting at frelses fra. Når vi ser Kristus i vores broder i stedet for at se og hade det ufuldkomne, så føler vi kærlighed, og vi er dermed frelst fra det negative.

Denne proces begynder ensidigt. Vi kan ikke gå rundt og vente på, at vores broder skal se Kristus i os. Vi må begynde med at bruge princippet, for som Jesus sagde: ”I elsker mig, men jeg elskede jer først.”

Jeg tror, nøgleordet her er at se ud over ufuldkommenhederne i den anden og se sjælen. Det er svært at gøre, men hvis vi øver os dagligt, vil belønningen være stor. Bare spørg min kone. Hun får meget øvelse på grund af mig.

Spørgsmål: Skriften siger: ” De skal se øje til øje (= være enige eller se sandheden på samme måde), når Herren vender hjem til Zion.” Hvordan kan en gruppe blive enige uden en stærk autoritets påvirkning? Vi kan jo se, hvor svært det er for os selv, ikke? Er det muligt for 200 eller flere at blive enige og se sandheden om et spørgsmål på samme måde?

Det er vigtigt at huske på, at alle har evnen til at have sjælskontakt, men det er kun få, der er blevet virkelig gode til det. De, som stadig ikke er sensitive nok, eller som er uvillige til at høre den svage hvisken fra den stille, lille stemme, kan ikke se blive enige om alt.

De, som er centreret i den lavere personlighed, kan blive enige med hensyn til synspunkter, som ligger tæt op ad hinanden, men når interesserne og filosofierne er meget forskellige, når de et dødvande, og der viser sig en mangel på enhed. Hvis to eller flere har sjælskontakt og er villige til at bruge den, så kan de kaste uenigheden hen foran Guds Ånd inden i dem selv og modtage et svar, som forener dem.

Når min kone og jeg bliver uenige om noget på det personlige plan, og vi føler, at vi har behov for en fælles løsning, så søger vi sammen at kommunikere med Guds Ånd, og når den kommer til stede, forsvinder uenigheden omgående, og vi er atter ét. Det er en vidunderlig følelse. Vores forkerte tankegang fjernes ofte bare, så vi ikke engang kan huske, hvad uenigheden gik ud på. Når vi søger et svar gennem sjælen, føler vi begge, at vores lavere natur gør oprør over ideen, og vi må tvinge os selv til at søge vejledning sammen.

Svar gennem sjælen kan komme på mindst tre forskellige måder.

- Ved ærligt at kommunikere med hinanden og samtidig dele kærlighed.
- Gennem meditation.
- Gennem bøn.

Og det er et problem for en gruppe med flere hundrede (eller tusinde) mennesker med forskellige bevidsthedstilstande. Hvis nogle i sådan en gruppe er ude af stand til eller uvillige til at forsøge at opnå enhed gennem sjælskontakt, så vil Åndens ild, som frembringer enheden aldrig sænke sig over dem. Så hvad kan svaret være?

Jesus gav faktisk nogle antydninger herom i flere af sine lignelser. Her er en af dem:

” Igen: Himmeriget ligner et net (måske Internet?), der blev kastet i havet (hav af mennesker) og samlede fisk af enhver art; da det var fuldt, trak de det op på bredden og satte sig og samlede de gode fra i tønner og kastede de dårlige ud. Således skal det gå ved verdens ende (tidsalderens ende): Englene (Sendebudene) skal gå ud og skille de onde fra de retfærdige og kaste dem i ovnen med ild. Der skal der være gråd og tænderskæren.” (Matthæus Evangeliet 13:47-50)

Hvad er meningen med lignelsen? Hvordan viser den os vejen til enhed? Hvad med de såkaldte “onde”? Nogle mener, at de skal brændes levende, men kunne meningen være en anden?

Vi hører, at de ”onde” skal kastes i ovnen med ild. Der skal der være gråd og tænderskæren. Hvad er ovnen med ild? Det kan ikke være en ovn i bogstavelig forstand, for så ville ingen få tid til gråd og tænderskæren. Der er flere ting, som vil forårsage ilden i dem, som nægter at acceptere det større lys.

Husk på historien, hvor israelitterne forlader Egypten, og hvordan Faraos gør alt, hvad han kan for at standse dem. Han er så optændt af lidenskabens ild, at han endog forfølger dem ud i Det Røde Hav for at forsøge at udslutte dem.

Hvorfor var egypterne så optændte af ild over at miste israelitterne? Fordi israelitterne var deres slaver eller tjenere. Når israelitterne forsvandt, måtte egypterne gøre deres eget arbejde og klare sig selv. Med andre ord: de var dovne og ønskede ikke at miste deres hjælpere.

Når lysets folk samler sig, vil de, som befinder sig i mørket, føle det som et stort tab og vil fyldes med den lavere lidenskabs ild, når de indser, at de ikke er klar til at lægge deres fysiske skatte bag sig og følge dem.

Hvor meget fysisk ild og hvor mange katastrofer og forandringer, der vil ske på jorden, afhænger i det store og hele af, hvor meget modstand der vil blive mod, at lysets folk samler sig. Ligesom vandet i Det Røde Hav opslugte dem, som forsøgte at udslutte israelitterne dengang, således vil ilden og katastroferne på jorden udslutte dem, som kæmper imod den samling, som snart vil finde sted.