

Godt og Ondt

GODT & ONDT – LYS OG MØRKE Der har været mange interessante synspunkter om lys og mørke, godt og ondt. Jeg vil kort kommentere det ”tredje valg”, som var ”at leve i mørket, i lyset og Alt Som Findes.”

På én måde er dette ikke et valg. Da vi er Guds refleksioner og i virkeligheden er ét med ham, kan det tredje ”valg” kun være en situation, som eksisterer for os uanset om vi vælger den eller ej. Det er resultatet af Det Ene Livs oprindelige valg.

Jeg kan spørge: ”Hvor mange liv eksisterer der i universet?”

Svar: Det antal, som Gud kan forestille sig. Enhver mulighed er manifesteret et eller andet sted og enhver mulig oplevelse og erfaring kan erfares. Som individer gennemgår I alle oplevelser som er særegne for jer og som er lidt anderledes end dem, andre liv i universet oplever. Det Ene Liv, som du er en forlængelse af, værdsætter dem alle, gode som onde.

Der er mange, som har vist interesse for emnet, godt og ondt, så jeg vil sige lidt mere om det. Når vi snakker om ondt, så siger Biblen selv, at det onde blev skabt af Gud: ” ” Jeg danner lys og skaber mørke, jeg frembringer fred og skaber ulykke, jeg, Herren, frembringer alt dette.” (Esajas 45:7).

Mange mener, at vi ikke bør tænke på godt og ondt, som noget der eksisterer. De tror, at fordi alt er ét og alt er fred i den Yderste Virkelighed, så kan vi flygte fra det onde, som andre ser og gør, ved at koncentrere os om denne virkelighed og benægte ideen om, at det onde eksisterer.

Et af de få kritikpunkter jeg har modtaget om ”Den Udødelige” er fra folk, som fortæller mig, at jeg ikke burde undervise om et Mørkt Broderskab, fordi det blot giver mere kraft til en illusorisk tro på at Mørke Brødre eksisterer og at vi derved fremmaner dem. Den grundlæggende tro i denne lejr går ud på, at hvis vi ikke giver energi til og tror på den mørke side, ja så eksisterer den ikke.

Svaret er, at der findes mange virkeligheder, og i den Yderste Virkelighed er Gud Én, og du og jeg er umaterialiserede muligheder. I begyndelsen reflekterede Gud sig selv et utalligt antal gange, og det antal er kun begrænset af din forestillingsevne, som er Guds forestillingsevne. Alle former blev skabt gennem samspillet af to energier – dualitetens princip – som er illusionens princip. I alle skabte former findes der lys og mørke, positivt og negativt, godt og ondt, varmt og koldt osv.

Da alle former er skabt gennem dualitet – og vi er Beslutningens kraft som kan ”skelne godt fra ondt” – og vi siger at ondt ikke eksisterer, så betyder det, at godt heller ikke eksisterer. Godt må eksistere sideløbende med ondt for at give mening, ligesom lys behøver mørke for at blive set. I Den Yderste Virkelighed eksisterer ingen af dem; de er begge illusioner. Din krop eksisterer i virkeligheden heller ikke der, men i denne virkelighed som vi lever i, ville det være skørt af dig at springe ud over en klippe i den tro, at din krop ikke kan såres, fordi den ikke eksisterer.

Den bevidsthed, som vores beslutningskraft bruger som et redskab er også en del af den virkelighed, som vi eksisterer i, og den må fungere i denne virkelighed. Hvis bevidstheden forsøger at fungere i en virkelighed, som kun eksisterer i teorien – og den ikke engang har redskaberne til at forstå en sådan virkelighed – så vil bevidstheden ikke udvide sig, men lide under stagnation og gå

baglæns. Se på historiens store mænd og kvinder. Arbejdede de med den virkelighed, som de befandt sig i eller en eller anden fjern eksistens langt uden for deres bevidsthed?

Hvis du spiller et computerspil og har lagt al din bevidste opmærksomhed i spillet, så kan du kun vinde ved at følge de regler, som findes i spillet. Teoretisk set kan du flytte opmærksomheden væk og beslutte dig for IKKE at spille, men dette strider jo mod din BESLUTNING om at spille. Den store Beslutter har sat os til at spille, og spille må vi. Det eneste, vi kan gøre, hvis vi ikke vil spille, er at trække os tilbage, ændre vores Beslutning og ophøre med at eksistere som en bevidst enhed i formernes verden. Uanset om vi indser det eller ej, så er vi alt for involverede til at kunne trække os ud på nuværende tidspunkt. Hvis vi kunne se det store billede, ville ingen af os ønske at trække os tilbage til det formløse tomrum, før vi har ”set vores sjæls slid og slæb og er blevet tilfredse.”

Og hvad betyder al denne snak? Den betyder, at vi befinder os i denne virkelighed, og at vi må følge spillets regler her, efterhånden som vi opdager dem.

Mit første større møde med de Mørke Brødre (som ikke er omtalt i bogen) skete på et tidspunkt, hvor jeg ikke engang tænkte på godt og ondt. Det ramte mig på et tidspunkt, hvor jeg var fuldstændig uforberedt, og kastede mig ud i en kamp på liv og død. Fra det øjeblik forstod jeg, at godt og ondt ikke var noget, vi kunne slippe væk fra ved blot at ignorere det – for jeg ignorerede det – men det ignorerede ikke mig. Jeg fandt ud af, at magt over De Mørke ikke opnås ved at lade som om, de ikke eksisterer, men ved at opdage lovene som tillader, at Lysets Brødre hersker over dem.

De sande Mørke Brødre har ikke tid til små, gamle damer som ser djævelen under hver en sten, eller de ekstremt religiøse som ser Satan i alting eller til dem, som ikke har forudsætninger for at udfordre deres agenter på jorden. Der findes kun en håndfuld disciple på jorden, som de har interesse i at modarbejde. De manipulerer masserne gennem deres egne disciple, både dem som er bevidst om det, og dem som ikke er.

Den grundlæggende forskel på godt og ondt er følgende: Godt er alt det, som hjælper os fremad på den åndelige udviklingsvej mod større frihed, mere liv, højere intelligens, lys og kærlighed. Ondt er alt det, som fører os tilbage til fortiden til mindre frihed, mindre liv og mindre intelligens, lys og kærlighed. Ondt er det modsatte af godt, ligesom ”evil” er ”live” læst bagfra.

Hitler var ond, fordi han ønskede at føre os tilbage i tiden, til kongedømmernes tid, hvor kongens eller diktatorens ret var vigtigere end det, der var godt for individerne og helheden.

Churchill var god, fordi han forsøgte at føre os frem mod en større frihed, hvor den enkelte kunne arbejde for helhedens vel i forhold til sine egne beslutninger.

Der er mange i new age bevægelsen, som opfatter godt og ondt som begreber, der stammer fra den Mørke Tidsalder. Hvis vi ser på de fundamentale religiøse menneskers sort/hvide fortolkning, så er det nok sandt, men i den virkelighed vi lever i, er princippet levende og sandt, og det forsvinder ikke, fordi vi ignorerer det eller lader som om, det ikke eksisterer.

Nøglen til at overvinde mørket er at lære lovene at kende, som styrer lys og mørke og at bruge dem på at få dine beslutninger og drømme til at blive til virkelighed.

Selv Mestrene, Kristus og Den Gamle af Dage må alle beskæftige sig med godt og ondt på deres eget plan. Det onde, som de højere liv arbejder med, ligger ud over noget, vi mindre brødre overhovedet kan opfatte som noget negativt.

Flere tidsaldre ude i fremtiden, når vores formål med formen er nået, vil vi se tilbage på vores historie og se, at dualiteterne, godt og ondt, lys og mørke, blot var vejledere, som førte os frem til en strålende fred mellem de store evigheder.

Dette princip bliver behandlet mere detaljeret i en fremtidig bog, som afslører noget ganske interessant, når John tager Joe med på en tur ud i både det mikrokosmiske og makrokosmiske univers.

Copyright 2000 By J.J. Dewey All Rights Reserved