

## Kristi Fødsel i os – del 2/8

Det er interessant at se, hvordan Jesus helbredte mennesker, og hvordan kirkerne i dag forsøger at helbrede mennesker. Som det er blevet fortalt, voksede Curtis og jeg op i Mormonkirken. Vi lagde hænderne på folks hoveder, gav dem helbredende velsignelser og gennemgik en ceremoni for at velsigne dem i Jesu Kristi navn. Vi udførte disse forskellige bevægelser og bad Gud helbrede dem. Og så findes der healere som Oral Roberts, som med høj stemme forkynder: "Jeg befaler dig i Jesu Kristi navn – bliv helbredt."

De råber det virkelig højt, og det overrasker tilhørerne og får dem til at tro, at der vil ske noget.

Tilhørerne: (Ler) Det skræmmer dem til døde!

JJ: Jesus helbredte på en ganske anden måde end kirkerne i dag, for Han havde helbredelsen i sig. Han havde den fuldenste spirituelle kontakt i sig, og derfor kunne Han se det samme i alle andre, for Kristus i Ham er også i os. Hvad sagde Han, når Han havde helbredt nogen? Sagde Han nogensinde, at Gud havde helbredt dem? Nej. Sagde Han, at Han selv havde helbredt dem? Nej. Han sagde kort og godt: "Tillykke, din tro har gjort dig hel".

Han sagde ikke, at Kristi navn gjorde dig hel, eller at Gud gjorde dig hel, Han sagde: Din tro har gjort dig hel. Hvad var det, som stimulerede den tro? Af en eller anden grund kom troen ikke, før Jesus ankom, så hvad gjorde Han, som stimulerede den tro? Når Han så på den anden person, så Han det samme i dem, som var i Ham selv. Han så på dem og så den indre Kristus. Med andre ord: Manifestationen af Kristus var mere end blot et enkelt menneske.

Der levede en stor mand i Jerusalem for 2000 år siden, og Han fortalte rent og klart, hvordan Kristus skulle være, men Biblen fortæller os, at Han var den første af mange brødre. Den første af mange står der, og det er meningen, at vi skal blive som Ham. Han så på dem og så sig selv projiceret i dem. Han så på dem, og Han så den indre Kristus, derefter talte Han til Kristus og sagde: Vær helbredt.

På en måde var det deres tro, som helbredte dem, fordi de havde Kristus manifesteret i sig. De havde troen, og de accepterede manifestationen, og ved den kraft blev de helbredt. Denne type helbredelse kan finde sted på flere forskellige niveauer – den kan fx finde sted i forhold. Mange forhold er syge, og personerne har det ikke godt sammen og ser det værste i hinanden. Det er også en slags fysisk sygdom, og en af de ting, der gør os syge, er når vi begynder at se mindre end Kristus og mindre end perfektion i os selv, for så ser vi slet ikke Kristus længere.

Når Jesus så på nogen og så den indre Kristus, projicerede Han billedet til deres sind. De så, hvad Han så i dem, og de blev helbredt. Det kan ske igen og igen. Vi kan projicere billedet af Kristus til et andet menneske. Hvis vi har nogen i vores liv, som er virkelig irriterende, kan vi projicere billedet af Kristus til ham eller hende, og de vil blive påvirket, medmindre de er et hundrede procent på mørkets vej. Vi møder ikke ret mange mennesker, der er fuldstændigt på mørkets vej. Et sådant menneske har helt afskåret sig selv fra Kristusbevidstheden. Heldigvis findes der kun et par håndfulde af disse mennesker. De mennesker, som mange tror er på mørkets vej, er som regel kun vildledte. De virkelig mørke brødre er meget glatte, man tror ofte, at de er velgørere, og mange af dem sidder i magtpositioner. Almindelige mennesker i dit liv, som fx den nabo du ikke kan fordrage, har stadig Kristus i sig et eller andet sted.

Tilhørerne ler.

JJ: Fyren, som lånte din græsslåmaskine, og som aldrig leverede den tilbage, eller fyren som altid flirter med din kone eller kæreste – han har stadig Kristus i sig og kan stimuleres. Alle kan stimuleres hen imod det gode undtagen disse håndfulde, som vi kalder de mørke brødre, og som findes her på jorden. Det er bedst at tænke på, at alle, du møder, har Kristus i sig, for det sande mørke broderskab udgør et meget lille antal. Deres indflydelse er stor, men antallet, som manipulerer tingene, er meget lille.

Disse mennesker er fuldstændigt adskilte fra Kristusbevidstheden. De adskiller sig selv. De afviser den så meget, at de bliver totalt følelsesløse over for den, således bliver de ude af stand til at besvare kærlighed, lys og sandhed. Normalt er det ikke de mennesker, du tror, det er, og som sagt: de mennesker, du møder i dit liv, som er de mest irriterende, har sandsynligvis Kristusbevidsthedens lys i sig. Næsten alle, du møder, vil være irriterende, hvis du kommer tæt nok på dem.

Tilhørerne ler.

JJ: Selv min ven, Curtis, derovre er i stand til at irritere mig en gang om året. Tag den mest behagelige person, du kan forestille dig – eller en kendis, som du tror, er en venlig person som Tom Cruise. Han virker som en rigtig venlig fyr, og hvis du skulle tilbringe en måned i et forhold med Tom Cruise og være tæt på ham, så vil du sandsynligvis synes, at han er det værste menneske, du nogensinde har mødt i dit liv, og bagefter vil du slet ikke kunne holde ham ud.

Det er én ting, jeg lærte af at tage på mission for Mormonkirken. Curtis tog også ud på mission, og kan I tro på, at Wayne faktisk også gjorde det? Da vi var unge, tog vi alle sammen ud på missioner, og på sådan en mission var man sammen med sin makker 24/7 i to år. Man fik ny makker hver anden måned, og når det skete, var man overlykkelig, for den gamle makker var som djævelen selv, efter man havde tilbragt to måneder sammen med ham 24/7. Man får en ny makker og tænker: "Det er en flink fyr", og efter en uges tid tænker man: "Han er en flink fyr på nær lige denne ene ting". To uger senere tænker man, at han stadig er flink nok, men der er lige de her tre ting ved ham, som irriterer én, og efter en måned tænker man: "Du godeste, jeg kan ikke vente, til jeg slipper for ham her! Hvorfor troede jeg, at han var sådan en flink fyr? Han er jo værre end den sidste!" Efter to måneder er man bare glad for at slippe af med fyren.

Jeg var på min mission i 1964 – 1966 og var en stor Beatles fan. Kort tid efter at jeg fik min makker nummer to, opdagede jeg, at de skulle spille bare 15 km væk. Jeg spurgte venligt fyren, om vi kunne tage hen og høre dem. Jeg fortalte ham, at jeg ville gøre alt for at komme derhen! Han var min senior kompagnon, hvilket betød, at han var bossen, og han sagde: "Beatles! De kommer jo direkte fra Helvede, og de bøvser musik ud direkte fra djævelen selv!"

Tilhørerne ler højt.

JJ: Jeg sagde please bare for min skyld, jeg vil virkelig så gerne derhen, og det er min eneste chance for at se og høre dem. Han svarede: "Nej, vi kan ikke tage hen for at se på djævelens tjener!"

Jeg havde seks forskellige makkere på min mission, og den flinkeste fyr, jeg mødte på missionen, havde bare én fejl, og det var, at han sang hele dagen lang. Det var ok i begyndelsen, men efter et par uger var jeg

ved at blive skør af det.

Han sang disse gamle Rogers og Hammerstein sange – JJ synger: ”en fortryllende aften hvor du møder din sande kærlighed.” Han sang dem hele dagen, og efter to uger kunne jeg næsten ikke holde det ud mere. Så lang tid tog det mig at samle mod nok til at sige noget, så jeg sagde til ham: ”Du er en storartet sanger, og du har en virkelig god stemme, men al din sang er ved at gøre mig skør. Vil du ikke godt holde op? Ved I, hvad han svarede? Han sagde: ”Sådan er jeg bare, undskyld”. Og så fortsatte han med at synge: ”en fortryllende aften hvor du møder din sande kærlighed.”

Tilhørerne ler.

JJ: Så vi gik rundt fra dør til dør og prædikede vores budskab, og imellem alle dørene var jeg nødt til at høre på denne fyr, der sang ”en fortryllende aften” og resten af Rogers og Hammersteins sange. Han var også virkelig glad for alle sangene fra ”The Sound of Music”. Jeg var enormt glad for at slippe af med ham, og han var den flinkeste fyr, jeg havde som makker, men han havde denne ene store fejl: hans uophørlige sang.

Copyright 2011 J. J. Dewey