

Kristi Fødsel i os – del 3/8

Hvis vi ikke ser Kristus i andre mennesker, så vil vi se noget andet i dem, og inden længe vil vi se djævelen i dem. Det kan ske med selv de flinkeste og sødeste mennesker. I en gruppe som den her kender vi ikke hinanden specielt godt! Mange af jer kender ikke Curtis særligt godt, og han ligner en virkelig fin fyr – sådan en som man gerne vil tilbringe en måned sammen med! Men selv Curtis har haft held til at ophidse sin del af andre mennesker.

Jeg kan godt lide denne tid på året (red: blev afholdt i december), men mange mennesker kritiserer juletiden. De siger, at den er for kommerciel, og at man forsøger at fjerne Kristus fra julen, men Kristus er aldrig helt ude af julen, for når man er sammen med andre her ved juletid, virker det, som om der er en bedre atmosfære, mere broderskab, lidt mere glæde og lidt mere erindring om, hvordan vi egentligt skulle være.

Vi giver hinanden gaver, uanset om vi ønsker dem eller ej, og selv når vi får en gave, som vi aldrig vil komme til at bruge, så siger vi alligevel tak, og vi er venlige over for hinanden. I denne tid bliver jeg ofte rørt helt ind i min inderste sjæl på grund af de forskellige ting, der bare sker. Det kan være klokkeringeren hos Albertson eller en julefest eller at lytte til julesangene i TV eller i virkeligheden.

Jeg kan huske, at jeg var henne og handle i supermarkedet sidste jul, og en gruppe julesangere kom ind og begyndte bare at synge. Det var meget smukt, og musikken rørte mig virkelig. Da tænkte jeg, at julen var en dejlig tid på året – her var jeg ude at handle, og disse mennesker kom ind og begyndte bare at synge. Det syntes jeg var ret cool. Det stimulerede Kristusenergien i mig bare at lytte til dem.

Der findes forskellige teorier om, hvor mange liv vi gennemlever på jorden. Jeg tror, at vi gennemgår cirka 1000 liv, før vi opnår frigørelse. Hvorfor tror jeg, at det er omkring 1000 liv? Fordi vores kronechakra har 1000 kronblade, og alle chakraerne har et forskelligt antal kronblade, som folder sig ud gennem vores mange liv. Chakraet mellem øjenbrynene har 96 kronblade, hjertechakraet 12 og så videre. Efterhånden som hvert kronblad folder sig ud, oplever mennesket en ny type energi, men kronechakraet er vibrationsmæssigt synkroniseret med resten af kroppen, så når et af chakraerne påvirkes, har det indflydelse på et eller flere af kronechakraets kronblade. Jeg mener, at der er 1000 kronblade i kronechakraet, som betyder 1000 liv.

Det er ikke nøjagtigt 1000 liv, men i hvert liv udfolder vi en ny type energi og en bevidsthed, som vi aldrig havde tidligere. Når det sker, folder et af kronbladene i kronechakraet sig ud, og man oplever den nye energi og bevidsthed. Sommetider bliver ens liv afbrudt, eller man ødelægger det for sig selv, så man ikke får kronbladet stimuleret tilstrækkeligt, eller hvis man virkelig har fart på, kan man folde to af dem ud på ét liv, så det er muligt for den, som indædt forsøger at øge sin bevidsthed, at klare sig på mindre end 1000 liv, mens andre – som Curtis – vil bruge 2000. Han er i gang med liv nr. 2001, er det ikke rigtigt?

Tilhørerne ler.

JJ: Jeg driller mine venner, fordi de er ok med det! Nogle mennesker mener, vi kun har 12 – 15 liv, men lad mig bevise de 1000 liv ved at spørge, hvor mange mennesker her har været gift og er blevet skilt?

(Til en dame blandt tilhørerne): Din eksmand – lærte han noget i den tid, du var sammen med ham? Voksede han? Ja eller nej?

Tilhøreren: Lidt.

JJ: Ok, han voksede lidt. Når du ser tilbage på, hvor han var, da du giftede dig med ham, og hvor han var, da I blev skilt, havde han så overvundet eller forbedret noget?

Tilhøreren: Der var en bestemt periode.

JJ: Normalt når jeg stiller dette spørgsmål, svarer personen, at ægtefællen viste lidt eller ingen fremskridt, selv i løbet af årtier. Hvis man har været gift og skilt, kan man se mere objektivt på sin tidligere partner. Hvis man er vildt forelsket, kan man ikke se objektivt på den anden. Men hvis man har været inde og ude af et ægteskab eller har været gift med én i 30 år, så kan man bedre bedømme det, og de fleste synes ikke, der er sket ret meget. ”Da jeg giftede mig med ham, så han fodbold og drak øl, han ser stadig fodbold og drikker øl – det er faktisk det eneste, han laver”.

Når man ser på sig selv, kan man ikke se sig selv objektivt, mens man kan se sin partner ret objektivt, og i de fleste forhold er det største klagepunkt om partneren, at han eller hun tilsyneladende ikke udvikler sig, og på den måde kan vi se, at virkeligt fremskridt går ret langsomt. Man kan rent faktisk lære én større ting i hvert liv, og det kan se ud til, at vi lærer mere end én ting, fordi vi lærer en masse fakta. Vi lærer, hvad hovedstaden i Minnesota hedder, hvem der var præsident i 1812 osv., men det betyder ikke, at vi gør fremskridt. Det fylder bare din computerhjerne op med data. Fremskridt er, når man udvikler en større færdighed, som bevæger én fremad i den åndelige udvikling.

Tilhøreren: Det var min erfaring med min mand, at den del af ham, der var fastlåst, blev en katalysator, der hjalp mig med at bevæge mig fremad, arbejde hårdt på fremskridtet for derefter at udvikles, og det var fantastisk.

JJ: Det er det bedste ved at være i et forhold. Man kan være i et forhold med et andet menneske, som er fastlåst, og man tænker: Jeg ønsker ikke at være på denne måde, og det her lærer mig, hvad jeg ikke skal gøre. Eller måske får det dig til at vokse at prøve på at hjælpe den anden person – selv hvis han ikke kan hjælpes, kan det stadig hjælpe dig selv.

Så i hvert liv er der én ting, du skal lære. Buddhisterne siger det samme. De siger, at før en lærer kan gå ud og undervise i buddhisme, må han få denne ene ting af vejen. Han er nødt til at gå ud og lære denne ting, og først derefter kan han være lærer. Det er en af deres filosofier, som jeg tror på er sand, at i hvert liv er der grundlæggende én ting, som er ny, og som du skal lære. I vores liv genlærer vi faktisk mange af de gamle ting, og vi når vores tidligere intelligens, når vi bliver 21.

På dette tidspunkt opnår vi den intelligens, vi havde, da vi døde i vores sidste liv. Al den akkumulerede visdom og intelligens manifesterer sig i et almindeligt menneske, når han er omkring 21. Prøv at se tilbage på, hvordan I har udviklet jer, fra I først blev bevidste, og til I blev 21. Hvert eneste år var I næsten en genfødt person – I bevægede jer fremad, og I udviklede nye færdigheder, evner og nye følelser. Og så fra 21 års alderen var der én lektie, som I skulle lære. Det er vigtigt, at I finder ud af, hvad denne lektie er.

Jeg havde det virkelig svært med min lektie. Det var meget svært for mig, og det er svært for alle, for den nye lektie er noget, man ikke er god til. Lad os sige, at du er meget dygtig til musik, du kan let spille et instrument, og det kommer bare helt naturligt til dig. Du beslutter, at du vil være musiker, men det er sandsynligvis ikke det, du skal lære, for det er jo nemt for dig. Når du beskæftiger dig med et nyt område, som er svært og hårdt for dig, og du helst ikke vil gøre det, så er det måske netop det, du skal lære. Når du ser tilbage på dit liv og ser, hvor livet har ført dig hen igen og igen, selvom du ikke ønskede at komme der, så peger det som regel på, hvad du skal lære. Hvis du ikke lærer denne ene ting, så er du nødt til at komme tilbage og øve dig igen og igen, indtil du mestrer den.

Tro mig, det er svært for os at acceptere. Det kan være inden for forhold, det kan være en færdighed på jobbet, det kan være en type sund fornuft, som du skal udvikle på et bestemt område, men lige meget hvad det er, så vil du helst ikke gøre det. Hvorfor? Fordi du ikke er god til det. Du er ikke god til noget, som du ikke kender. Der er mange ting, vi kender indvendigt, og det er ting, vi nyder at gøre. Denne nye færdighed, som du skal lære, forventes at gå op for dig ved slutningen af din første Saturnrunde, når du er omkring 28 eller 29.

Så I kan se tilbage til 28 – 29 års alderen og se, om der var et eller andet vendepunkt i jeres liv, hvor I lærte en større lektie. Det kan måske hjælpe jer at se på det opstigende tegn i jeres horoskop. Hvor mange kender deres opstigende tegn?

En af tilhørerne: Mit er Vægten.

JJ: Det viser, at den lektie du skal lære, er noget omkring balance, og vægten er et mentalt tegn og et lufttegn, så det vil være omkring noget, der skal udvikles i din mentale udvikling. Det er nogle gange svært for mennesker inden for new age filosofien at håndtere det mentale, fordi mange af dem vender sindet ryggen eller opfatter det som noget negativt. Det er vigtigt, at du får jordforbindelse, udvikler din sunde fornuft og balancerer tingene – at du vejer den ene ting mod den anden og får en god dømmekraft. Når du ser tilbage på, da du var 28, var der da noget, der blev påtvunget dig?

Tilhøreren: Ja, det mener jeg.

JJ: Når man ser på sit opstigende tegn, vil man finde ud af, at der er en lektie der, som man sandsynligvis lærte omkring 28 – 29 års alderen. Curtis, dit opstigende tegn er Løven, og du er en af de reneste løver, jeg nogensinde har mødt. Curtis' opgave er at finde ud af, hvad der gør ham lykkelig og tilfreds. Han forsøger at sprede sjov og glæde overalt, hvor han kommer.

Vi har Skorpionen som opstigende tegn her. Det, du skal lære er at acceptere ting, som du ikke har kontrol over. Hvis du ser tilbage på alderen omkring de 28, så begyndte det at gå op for dig på det tidspunkt. Når man har Skorpionen som opstigende tegn, når problemerne et punkt omkring dette tidspunkt, hvor man tænker; "Det her fungerer ikke – hvad er der i vejen?" Eller du ser op mod himlen og spørger: "Hvorfor Gud?" Har der været mange ting i løbet af dit liv, hvor du fik en følelse af, at alting var ude af kontrol pga. ting, som du ikke kunne håndtere?

Tilhøreren: Ja.

JJ: Så du skal lære at acceptere det, som ligger uden for din kontrol, for vi har ikke kontrol over alting. Skorpionen associeres ofte med døden, fordi når nogen dør, har man ikke kontrol over det, og man oplever nogle stærke følelser, når et tæt familiemedlem dør. Du har følelser, uanset om du kan lide det eller ej. Skorpionens lektie er lært, når sådanne følelser dukker op, og du bare accepterer dem – accepterer at sådanne følelser er en del af livet. Hvis du forsøger at benægte dem og siger: ”Jeg er hævet over den slags følelser! Jeg er oplyst!”, så bliver lektien måske ikke lært. Du siger måske: ”Min mor er død, og nu er hun på et bedre sted – det er jeg ok med.” Men nej, du føler dig måske ikke ok med det – du har det måske forfærdeligt, og du må lære at acceptere, hvordan du føler og håndtere det. Et menneske med en opstigende Skorpion må lære at acceptere de ting, han ikke kan kontrollere som en del af livet, og derefter kan han bevæge sig videre fremad.

Copyright 2011 J. J. Dewey