

Kristi Fødsel i os – del 6/8

Hvad skal du gøre, hvis du ikke er klar over, hvor du befinder dig rent udviklingsmæssigt? Hvis du ikke er klar over det, så lyt indad – hvad føler du, at dit næste skridt skal være? Uanset hvad dit næste skridt skal være – fx at lære at spille guitar eller udvikle en anden færdighed, når du tager det rigtige skridt – selv om du ikke er blevet god til det – begynder du at gøre fremskridt. Måske havde du ikke lyst til at lære noget nyt i begyndelsen, men når du har lært denne ene ting i dette liv, som det var forventet, at du skulle lære, føler du stor fred med dig selv, fordi du nu mestrer det. Du spørger dig selv, hvorfor du ikke lærte dette tidligere, for du så nogle tegn, som det var meningen, at du skulle følge, men du ignorerede dem, fordi du ikke mente, at du havde talent for det, men nu hvor du lærer denne ting, så føles det virkelig godt at bevæge sig i den rigtige retning.

Den særlige lektie, som jeg selv skulle lære – jeg lærte det kun med megen modstand, fordi jeg ikke ønskede at gøre det, men da jeg endelig overgav mig, følte jeg en stor fred ved at gøre det. Vi skal alle sammen finde denne ene ting, som vi skal lære. Det er, som Curley siger i filmen City Slickers: Der er én ting, som du skal gøre, og det er vigtigt, at du finder ud af, hvad det er.

Vi lærer mange ting i løbet af vores liv, men det, jeg snakker om, er en særlig lektie, som vi hver især skal lære, før vi virkelig bevæger os fremad og kan tjene menneskeheden. Vi må først tjene os selv ved at lære vores livs lektie.

Wayne: Jeg har tænkt over Tibetanerens definition af sand ydmyghed. ”Sand ydmyghed er at anerkende, hvor på vejen du befinder dig og at handle derefter.”

JJ: Det er rigtigt – kend dit sande ståsted og handl ud fra det. Jeg er ganske tæt ved Jesus, og jeg vil handle ud fra det! Ler!

Tilhørerne ler.

JJ: En af de lignelser, han gav om dette, er virkelig god, og jeg kan godt lide den. På Kristi tid var det sådan, at værten i et hus, placerede sine gæster omkring bordet ud fra deres status. Hvis du kommer til en fest og sætter dig som nummer et, og værten siger, at du ikke hører til der, men skal gå til nummer tolv, så vil du føle dig ydmyget. Jesus sagde, at hvis du er klog, sætter du dig i stolen med den laveste status, og hvis han flytter dig opad, så føler du dig godt tilpas. Men hvis du selv tror, at du er i statusposition et, og han flytter dig til tolv, vil det være meget pinligt, og Han siger, at det er på samme måde med dit åndelige fremskridt. Tro ikke, at du er nummer et. Vær ydmyg, og hvis du ikke er sikker på, hvor du befinder dig, så placer dig selv på bunden, og hvis der så kommer et tidspunkt, hvor du opdager, at du skal flyttes opad, så vil du føle dig bæret.

Jeg har altid godt kunnet lide den lære. Hvis vi ikke ved, hvor vi befinder os, er det bedst at placere sig på bunden, for hvem ved, I eller jeg kunne have været Judas. Så gå ikke uden videre ud fra, at du befinder dig i toppen. Hvis det viser sig, at du var en elsket discipel i et tidligere liv, så er det jo fantastisk, men regn ikke med det.

lagttag altid dig selv ud fra et ydmygt synspunkt, og uanset om du ved det eller ej, så gå aldrig ud fra, at du er placeret højere end din broder, for han vil fornemme det i dig.

Man kan mærke det på folk – når de tror, at de er bedre end dig, så det er vigtigt at udvikle ydmygheden, når vi bevæger os hen ad vejen, og hvis vi har den ydmyghed, så er vores sjæl glad for at kunne kommunikere med os, og kanalen mellem os og sjælen er meget klarere. Så når vi et vist punkt, hvor kronbladene begynder at folde sig hurtigere ud, indtil vi bliver indviet. En indviet er kort fortalt én, der sætter ting i gang – så enkelt er det. Vi hører alle mulige historier om, hvordan en indviet gennemgår alle disse ceremonier og lignende, men en indviet er kort og godt én, som sætter ting i gang, og jo større ting han sætter i gang, des højere indviet er han.

Se på nogle af de store indviede i historien – Jesus er selvfølgelig en stor indviet, for ud fra Hans undervisning satte han en kirke i gang, en kirke som har milliarder af medlemmer overalt i verden, som ærer Hans navn og forsøger at følge Hans lære. Han satte gang i noget, som påvirkede milliarder af mennesker.

Buddha gjorde det samme, og også ikke-religiøse mennesker har startet store ting. Edison startede den elektriske pære, og tænk bare på alle de gode ting, vi har fra Edisons igangsættende opfindelser i laboratoriet for over 100 år siden. Abraham Lincoln satte gang i befrielsen af slaverne, og uden ham er det ikke godt at vide, hvor længe det ville have varet, før slaverne blev frie. George Washington og de andre grundlæggere satte gang i at dannelsen af dette land, så det betyder, at de i virkeligheden var giganter, for de satte noget i gang, som ændrede hele verden.

En tilhører: Betyder det, at man kan betragte Rosa Parks som en indviet?

JJ: Ja, hun spillede i det mindste en rolle i den forandring, som skete, og var en indviet i nogen grad. Jeg har hørt, at det var planen, at hun skulle rejse sig og slås, og at hun ikke gjorde det fuldstændigt alene. Hvis hun gjorde det helt alene, ville hun være en højere indviet, end hvis planen blev skabt af en anden. Der kan have været en indviet, som vi ikke engang kender navnet på, som forårsagede, at der skete forandring. Måske samarbejdede hun med én, som havde fået ideen, men det er bare nogle ting, som jeg har hørt om denne begivenhed.

En tilhører: Et godt eksempel på én, som må være en højt indviet i vore dage, er Doktor Masaru Emoto, for han igangsatte faktisk ideen om, at vore tanker har en påvirkning på vand.

JJ: Det er svært at sige, hvor højt indviet han er før om måske en generation fra nu, for nogle indviede dør, og det ser ud, som om deres ideer dør sammen med dem, mens andre menneskers arbejde overlever dem og blomstrer. Se på Jesus – da Han døde, havde Han 120 tilhængere, selvom Han havde udført store mirakler. Det så slet ikke ud til, at Han satte noget i gang, men vi ved jo alle, hvad der skete.

En tilhører: Jeg mener, at Dr. Emoto har gjort en stor forskel her, da han var i Boise, og jeg skrev netop til ham i morges om, hvor stor betydning han har haft. Selvfølgelig er han ikke som Kristus, men han har gjort en stor forskel i det mindste her i Boise.

JJ: Ja, mange indviede har kraften til at motivere andre mennesker til at gøre noget, så den kraft er smittende for nogle. Andre indviede arbejder mere ud fra den stille energi – som jeg nævnte, da Jesus døde, havde Han kun 120 tilhængere og slet ikke så mange som Buddha eller nogle af de andre lærere, men da Han genopstod fra de døde, havde det en umådelig stor indflydelse, for det var noget, der virkelig satte gang i tingene.

Så man udvikler altså disse energier og føler behov for at få sat gang i tingene. Enten er man selv igangsætter, eller også deltager man i en gruppe, som sætter skub i tingene. Som indviet har du dette behov for at hjælpe med at få sat noget i gang. Det er et stort skridt fremad i sjælens udvikling – at få ting til at ske og tingene til at bevæge sig fremad.

En indviet stimulerer menneskehedens evolution og udfører tjeneste over for sine medmennesker, og så er der det sidste skridt, der kaldes "Herkules' tolv arbejder". Der sker det, at man går gennem zodiakens tegn med uret i alle livene, indtil man når et punkt, hvor man bliver en rimelig højt indviet og har kraft til at initiere noget på en måde, så man kan påvirke et ganske stort antal mennesker. Når man opnår denne kraft, holder man op med at bevæge sig med uret rundt i Zodiaken og begynder at bevæge sig mod uret. Når man bevæger sig modsat uret, bevæger man sig mod strømmen hele tiden.

Mange fra New Age bevægelsen siger, at man skal følge strømmen (go with the flow), men der findes to strømme. Vi har strømmen af energi fra det lavere selv, og energistrømmen fra det højere selv, og de bevæger sig i modsatte retninger, så næste gang nogen siger, at du skal følge strømmen, så spørg hvilken strøm: den lavere eller den højere, da de går i hver sin retning? Vi er nødt til at følge den lavere strøm, indtil vi når det punkt, hvor vi kan være igangsættere imod den lavere strøm. Når vi vender retningen, som vi følger i Zodiaken, når vi inkarnerer fra tegn til tegn. Det er ikke en fasttømret sort/hvid regel, men som en tommelfingerregel følger vi Zodiaken rundt i vores inkarnationer, indtil vi når det punkt, hvor vi siger – vent lige lidt, det virker, som om alting i denne verden er vendt på hovedet i forhold til virkeligheden. Jeg begynder at se alting som i et spejl, og alt det, jeg troede, var virkeligt, er det ikke, og alt det, jeg troede, var gyldigt, er det ikke. Jeg ser tingene i et andet lys nu. Når du nu ser tingene fra et højere perspektiv, opdager du, at alting i din fortid var temmelig meget på hovedet. Så herefter må du følge den højere spirituelle strømning, og alle mennesker omkring dig vil fortælle dig, at du bevæger dig mod strømmen.

På Abraham Lincolns tid var der mange, som mente, at slaveri var acceptabelt, og selv i nordstaterne tænkte de fleste på denne måde, så han gik imod strømmen. Men for at kunne gå imod strømmen brugte han de strømninger, der var til rådighed, for hvis han havde været fanatiker, ville han aldrig være blevet valgt til præsident. Mange af aktivisterne, der gik ind for at befri slaverne, kritiserede ham temmelig meget for ikke at være fanatisk nok. Han havde sine overbevisninger i sig, og lige fra han var ganske ung, sagde han: "Hvis jeg nogensinde får mulighed for at befri slaverne, så vil jeg gøre det."

Men han koncentrerede sig ikke om netop det, da han stillede op som præsidentkandidat. Han fokuserede på de korrekte ting at sige for at blive valgt til præsident, og da han så havde muligheden, udstedte han Emancipationserklæringen, og mange mennesker syntes, han var skør, at han gjorde det, men det var netop en handling, der gik imod strømmen. At han gik imod strømmen og befriede slaverne, var en stor tjeneste for menneskeheden.

Copyright 2011 by J J Dewey