

Kristi Fødsel i os – del 8/8

Tilhører:

Der er en del, som tror, at Kristi Genkomst vil ske snart, og det mest forbløffende for mig er dette med, at mennesker enten bliver sendt direkte i himlen eller efterladt på jorden, og vil det være ok, hvis man bliver efterladt på jorden?

JJ:

Tja, der vil i hvert fald ikke blive sendt mennesker direkte til himlen, så det behøver du ikke bekymre dig om. Den eneste måde, det kan ske, er ved at du hæver din fysiske bevidsthed. Det eneste tidspunkt, hvor der vil kunne forekomme noget, der ligner en opsamling af sjæle, vil være, hvis der udbrød en større krig på jorden, som kunne udslette menneskeheden. I det tilfælde ville det Åndelige Hierarki måske samle nogle mennesker op, for at de kunne komme tilbage og befolke jorden igen, men det ville udelukkende ske, hvis vi var ganske tæt på at udslette hele menneskeheden. Hvis hele menneskeheden var på nippet til at blive udslettet, så ville det Åndelige Hierarki tage visse forholdsregler.

Tilhører:

Men hvis vi alle gør vores del, og hver eneste af os bliver bevidst og hæver vores bevidsthed, så kan vi bevæge os fremad som en fuldstændig bevidsthed.

JJ:

Det er rigtigt, og det er planen. Der er gode chancer for, at det kommer til at ske på den måde. Vi vil komme ud for nogle farefulde oplevelser i løbet af de næste 20 år cirka, men vi vil sandsynligvis løse problemerne, og til slut vil vi få fred på jorden, selv om det ikke vil være en perfekt fred. Nationerne på jorden er lige nu, ligesom staterne i USA var for 200 år siden. Da USA var i sin vorden, skete det hele tiden, at én stat lå i krig med en anden, fx når Pennsylvania altid sloges med Virginia på den ene eller anden måde, nøjagtigt ligesom Israel og Palæstina gør i dag. Så nationerne på jorden i dag er, ligesom staterne var for nogle hundrede år siden i USA, og hvad skete der med staterne i USA? De lærte at samarbejde i så høj grad, at det ikke engang er en bevidst mulighed for Oregon at gå i krig med Idaho længere! Det er slet ikke noget, vi bekymrer os om.

Hvis vi ikke sprænger os selv i luften, vil de forskellige lande ikke engang overveje at gå i krig med hinanden om 200 år. Vi er tæt på at nå det punkt med Rusland, og om måske 50 år vil vi slet ikke tænke på det som en mulighed at gå i krig med Rusland, hvis tingene udvikler sig, som det er meningen. Så vil nationerne om 200 år være som staterne i USA i dag og vil samarbejde og slet ikke overveje at gå i krig med hinanden. Der vil måske stadig findes et par terrorister her og der, men nationerne vil til sidst nå samme udvikling og samarbejde som USA's stater i dag.

De Forenede Stater er som et miniature eksempel på hele verden. I begyndelsen var de første 13 stater temmelig krigeriske over for hinanden, mens de udviklede sig – der var en stor gruppe tyskere i én stat og englændere i en anden, og de hadede hinanden. Derfor var forfatningen, som samlede alle staterne en ret mirakuløs ting. Det var så vanskeligt, for da disse fyre satte sig ned sammen for at udforme en forfatning, diskuterede de frem og tilbage, skændtes og kom med krav, som I slet ikke kan forestille jer.

Mange mennesker tror, at disse fyre stille og fredeligt satte dokumentet op. Jeg kan huske en historie om Aaron Burr og Alexander Hamilton, hvor Alexander fornærmede Aaron, og de gik udenfor for at duellere, og

Alexander Hamilton blev skudt og døde. De havde deres indbyrdes problemer dengang, og det var ikke nemt at nå til enighed. Israel og de forskellige mellemøstlige lande vil udvikle sig, indtil de en dag vil være som Oregon og Idaho, og de vil se tilbage på deres fortid og sige: Hvad var der i vejen med de mennesker for 200 år siden? De vil slet ikke kunne forstå, hvorfor de hadede hinanden så inderligt.

Man hører ikke ret meget om, hvordan de tidlige stater røg i totterne på hinanden, og så havde vi selvfølgelig krigen mellem staterne, og før det faren for at de individuelle stater skulle gå i krig mod hinanden. Nu ligger den slags ikke engang i vores bevidsthed, og det er målet med Vandbærerens tidsalder – at opnå en sådan international respekt i hele verden, så folk vil samarbejde og dermed skabe en bedre verden for alle.

Tilhører:

Jeg har en smule om året 2012 og kan godt fortælle lidt om det og om, hvad der måske er i vente for os i det år?

JJ:

2012 vil sandsynligvis blive et år som alle andre med op- og nedture. Det er afslutningen på en tidsalder ifølge mayaernes kalender, og det handler mest om et skift i bevidstheden og ikke om verdens undergang. Verden fortsætter. Jeg vil blot tilføje en enkelt ting: der er mange ting, der er uforudsigelige, selv om mange mennesker tror, at vores fremtid ligger fast foran os. Meget af fremtiden ligger slet ikke fast, men vi skaber vores fremtid lige nu. Pludselig bliver der måske kastet en svensknøgle ind i det hele, og det kan ændre meget. Der er bestemte cyklusser – som Vandbærerens tidsalder – og der er visse energier i spil, ligesom der er sandsynlige begivenheder, som er forholdsvis forudsigelige. Der er mange tegn forbundet med Vandbæreren – som jeg nævnte: flyvemaskiner, udforskning af rummet, Internettet og andre lignende ting, som vil ske. Men mange begivenheder er afhængige af vores frie vilje, og meget afhænger af, om vi kommer fredeligt ind i Vandbærerens tidsalder, eller om vi starter den i meget dårlig form.

Det er både håbet og planen for racens spirituelle guider, at overgangen til Vandbæreren sker fredeligt, så vi beholder de gevinster mht. civilisation, som vi har samlet sammen. Det er bestemt også mit håb.

Tak.

Klassen er slut.

Copyright 2011 by J J Dewey

Ligeværdige, men Forskellige

Larry Summers kom ikke i problemer, fordi han mente, at mænd er bedre til matematik end kvinder, men fordi han undersøgte data, som pegede på nogle forskelle og ledte efter en forklaring. Efter det ramaskrig, som kostede ham jobbet, lærte han, at han skulle have holdt sin mund.

Der findes forskelle i fokuspunkterne for mænd og kvinder, for forskellige racer, lande, grupper og individer. Men det betyder ikke, at den ene er bedre end den anden.

Vi fødes alle med det samme potentiale for intelligens, men manifesterer det på forskellige måder, alt efter hvad vi retter opmærksomheden mod. Der er mange indflydelser, der får os til at fokusere opmærksomheden mod forskellige ting. Kvinden er polariseret i modtagende, følende, plejende energi, og manden i den sendende, problemløsende, aktive energi. Ingeniørskoler tiltrækker flere mænd end kvinder, ikke fordi kvinder ikke kan bruge matematik og analysere, men fordi det kræver, at de bevæger sig ud af deres komfortzone energimæssigt – ligesom at svømme mod strømmen.

Da jeg startede på ingeniørskolen, var der blot én kvinde mellem flere hundrede mænd i hele systemet – selv om der ikke var noget, der forhindrede dem i at blive optaget. I dag er der nogle få flere. Harvard har 15 % kvinder i deres ingeniørstudier og 85 % mænd, så der ER kommet flere til.

På den anden side tiltrækker pleje professioner som fx sygeplejersker flest kvinder. Da jeg var ung, havde jeg aldrig hørt om en mandlig sygeplejerske, men nu findes der nogle få, selv om kvinderne stadig dominerer, fordi de arbejder i deres egen energi.

Den enkle sandhed er følgende: Et job, som kræver meget venstre-sidet hjerneenergi, vil tiltrække en større procentdel mænd, og det job, der kræver mere kvindelig energi, vil tiltrække flere kvinder.

Hvor stor en del af børnepasningen er fx styret af kvinder? Jeg vil gætte på, at det er en ret stor del, fordi kvinder bevæger sig i deres egen energi, når de passer og tager sig af børn.

Hvor stor en procentdel af maskinværkstederne styres af mænd? Igen vil jeg gætte på en ret høj andel, da jobbet kræver venstre-sidet hjernetænkning.

Hvis en mand beslutter at fokusere på et arbejde, som kræver højre-sidet (kvindelig) tænkning eller en kvinde på en venstre-sidet hjerneaktivitet, så kan de begge udføre arbejdet intelligent og godt, hvis de blot holder deres fokus. Men begge er nødt til at bruge lidt ekstra kræfter, fordi det er lidt som at svømme mod strømmen.

Det samme gør sig gældende for forskellige racer. På grund af forskellige indflydelser fra strålerne, legemstyper, nedarvede tendenser og kultur, har de forskellige racer en tendens til at udtrykke intelligens på forskellige måder, selv om de har det samme potentiale. Som individer er vi alle forskellige, og hver af os er påvirket af mange forskellige ting, som gør en forskel for os, når vi tuner ind og beslutter, om vi vil gå med energien, der er til rådighed eller gå imod den. De fleste vælger at gå med den.

Det er interessant, at der er stor forskel på den måde, et individ bruger sin intelligens på fra et liv til det næste. I et liv er han måske kvinde og i et andet mand og vil hælde mod helt forskellige professioner.

I ét liv leder hans energier måske hans intelligens og fokus i retning af sport og fysiske ting, i et andet mod kommunikation og kreative udfoldelser og i et tredje mod videnskab.

I sit liv som kunstner ser han måske sig selv som én, der ikke har matematiske evner, men han kan sagtens have haft store evner for det i et tidligere liv, hvor han fokuserede på det.

Ethvert sundt menneske kan blive dygtig til enhver færdighed, hvis han vedvarende retter sin opmærksomhed mod at udvikle denne evne.

”Den første forudsætning for succes er evnen til at anvende sine fysiske og mentale energier på ét problem uden at køre træt.”

Thomas Edison

Copyright 2015 by J J Dewey