

## Principper del 5:

At opfatte Guds Vilje

Lad os vende tilbage til Skriften:

Jesus svarede dem: ”Min lære er ikke min egen, men hans, som har sendt mig. Den, der vil gøre Hans Vilje, skal erkende, om min lære er fra Gud, eller om jeg taler af mig selv.” (Johannes' Evangeliet 7:16-17)

Hvilket princip omtaler Mesteren her, og hvordan kan vi bruge det til at opdage eller bekræfte sandheden?

Her er et par vejledende spørgsmål for at komme i gang:

Hvor henne skal vi finde Guds Vilje?

Hvorledes er det at følge vores egen opfattelse af Guds Vilje en test, som beviser, om opfattelsen er rigtig eller forkert?

Vi får også at vide, at ”på deres frugter kan I kende dem.” Hvad betyder det, og hvorledes vejleder det os frem mod at opdage sandheden? Hvad kan de forskellige frugter være?

Det er uundgåeligt, at mennesker, som på ægte vis elsker sandheden, og som bruger den, vil kunne fremvise frugtbar kendetegn i deres liv.

Da Jesus talte om at kende dem på deres frugter, sagde han, at ”falske profeter” frembringer dårlig frugt, mens ægte lærere bærer god frugt. Når han underviste, var folk forbløffede over hans visdom, og at han underviste dem som ”én med autoritet .... og ikke som de skriftkloge.” Med andre ord frembragte han god frugt – kendetegnet på én, som folk kunne lytte til i tillid.

En af måderne at opdage sandheden på er at identificere lærere, som bærer god frugt og at lytte til, hvad de har at sige. Desværre findes denne gave ikke hos dem, som føler, at de ikke behøver en lærer, eller som ikke er parate til at lytte.

Hvis en lærers frembringelser er et resultat af hans beslutninger, og hvis de repræsenterer Guds Vilje, så giver det mening at sige, at for ham er Guds Vilje det højeste uselviske gode, han kan opfatte, og at han handler i overensstemmelse hermed. Hvis han følger sin indre opfattelse af den Allestedsnærværende Vilje, vil hans frembringelser på et eller andet plan gøre verden til et bedre sted – både for ham selv og folk omkring ham. De vil frembringe løsninger og skabe frihed i stedet for at trække nedad og komplicere. De vil bringe enhed og kraft gennem en harmonisering af forskellighederne. Uanset hvad han vil, vil dette være i overensstemmelse med Guds Vilje i det øjeblik i tid og rum.

Jesus fortalte os i bund og grund, at hvis vi ”gør” Guds Vilje, vil der ske to ting:

Vi vil ”erkende om læren er fra Gud”. Eller med andre ord: vi skal opdage, om læren er sand eller ej.

”Eller om jeg taler af mig selv.” Vi vil erkende, om læreren blot siger sin egen mening ud fra sine egne forestillinger, eller om han taler for én, som står højere end ham selv.

Spørgsmål:

Hvad skal vi gøre for at kunne nå frem til disse to muligheder for at skelne?

Svar:

Vi skal ”gøre Hans Vilje”.

Læg mærke til, hvad der IKKE står. Der står ikke ”tro på hans vilje” eller ”tænke hans vilje”. Der står ikke ”prædike hans vilje” eller ”skrive hans vilje”, men ”**gøre**”.

Gøre hvad?

”Jeg brænder for at udføre det, som Gud, Kristus eller en af Mestrene ønsker, jeg skal gøre, men jeg har simpelthen ikke hørt nogle stemmer for nyligt,” siger den søgende.

I virkeligheden behøver man ikke at modtage en guddommelig åbenbaring for at kende Guds Vilje, for der findes altid aspekter af den Guddommelige Vilje, som alle kan opfange. Og når man følger det, som man kan opfange, så fornemmer man lidt mere af Guds Vilje og opfanger også lidt mere af sandheden.

Spørgsmål:

Nævn tre ting eller flere, som den almindelige søgende korrekt kan opfange som Guds Vilje – og som vi alle burde ”gøre” – så sandheden kan blive kendt.

De Syv Opfattelser af Vilje:

Der findes et åbenbarende princip bag opfattelsen af Guds Vilje, og det er følgende:

Vi kan alle opfatte en del af den Vilje, og når vi opfanger den og følger den, får vi noget mere og højere givet. Og når vi følger dette, vil vi få noget endnu højere givet. Vi opfanger alle (undtagen en håndfuld Mørke Brødre, som fuldstændigt har fornægtet det indre lys) så meget af den Guddommelige Vilje, som vi har brug for, og vi kæmper for at bringe os i samklang med den.

Den første opfattelse af Viljen, som det meste af menneskeheden forstår i en eller anden udstrækning er Kærlighed, som bedst kan udtrykkes med Mesterens udtalelse: ”Elsk din næste som dig selv.” Selv den skeptiske agnostiker eller den mest kritiske ateist accepterer dette begreb som en god ide at arbejde med i sit liv.

De fleste af os ved inderst inde, at det er bedre at elske og at give end kun at tænke på selvet. Og når denne del af Viljen bliver fulgt i en sådan grad, at Ånden i os er tilfreds, modtager personen mere lys, som strømmer ind gennem sjælen.

Glem alt om at være fordømmende over for andre og betragte dem som uvidende angående sand kærlighed. Alle mennesker har forskellige grader af forståelse af kærligheden, men vi bør anerkende, at alle normale mennesker har et indre kompas, som peger i retningen af kærlighed, hvis de vil søge den.

Den anden opfattelse af Viljen er: Velvilje og Venskab.

At vise velvilje over for alle og at række en hånd frem i venskab til alle, som har brug for det, betragtes som noget godt hos alle, som er følsomme over for det gode, og disse handlinger kan vi alle udføre.

Den tredje opfattelse af Vilje: At øve sig i at sige sandheden eller i ikke at bedrage. Det er interessant, at dette ikke-bedrag helt klart er en del af Guds Vilje, og dog behøver man ikke at være åndeligt indstillet for at værdsætte denne kvalitet. Selv den største slyngel kan godt lide at få sandheden at vide; det svære er selv at fortælle sandheden. Vi vil gerne høre sandheden selv, men mange finder det vanskeligt at udøve den samme ærlighed, som vi ønsker, at andre viser os.

Fjerde opfattelse af Vilje: At arbejde sig hen imod det perfekte. Vi fornemmer alle, at vi kunne gøre det bedre, og at vi bør tage de nødvendige skridt for at forbedre os selv.

Femte opfattelse af Vilje: Vær ansvarlig for dine handlinger og din familie.

Sjette opfattelse af Vilje: Vær fortaler for princippet om frihed og fri vilje.

Syvende opfattelse af Vilje: Pas rimeligt godt på dig selv, mennesker som du er ansvarlig for og planeten jorden, så fremtidige generationer kan få et godt sted at leve.

Afprøv disse syv begreber på almindelige mennesker og spørg dem, om de synes, det er gode ting at efterleve. Der er gode chancer for, at folk siger ja, også selv om de ikke er interesserede i den spirituelle vej. Ingen af dem indeholder større mysterier, men alle tænkende personer vil indrømme, at hvis der findes en Gud, og Gud er god, så vil disse ting være en del af Hans Vilje.

Problemet er, at mange leder efter et eller andet guddommeligt kald om, at de skal opfylde Guds Vilje, men i virkeligheden har menneskene allerede kendskab til disse syv punkter; og mange af os fejler bedrøveligt med at følge det højeste, vi kender, angående disse syv punkter. Men når vi entusiastisk følger dem, så vil det ottende åbenbare sig.

Og hvad er det?

Det er....

Tjeneste.

Men - kan man spørge – mener alle ikke, at tjeneste er noget godt? Ikke rigtigt. Masserne forstår ikke tjeneste, som det udtrykkes gennem Guds Vilje. Vi forstår alle tjeneste mod betaling eller endog for at få ros, men kun ganske få forstår uselvvisk tjeneste i forhold til helhedens vel. Den korrekte forståelse af dette er en belønning, som gives til dem, som har fulgt det højeste, de kender, i forhold til de syv ovenfor nævnte principper.

Når den søgende accepterer uselvvisk tjeneste, og når han handler efter den på det fysiske plan, så kan han få del i Guds Vilje, som den fremlægges for hans refleksioner (os) og opleve Guds Fred. Sand uselvvisk tjeneste frembringer oplevelsen af denne Fred. Denne Fred fornemmes af alle, som omhyggeligt stræber efter at følge det højeste, de kender. Når pilgrimmen tjener og opnår Freden, så vil et særligt – eller niende - aspekt af Guds Vilje blive åbenbaret eller præsenteret for ham på en eller anden måde. Han vil blive bevidst om en Plan med højere aspekter, end han kan forstå. Men han vil fornemme, at Planen kommer fra en højere intelligens end ham selv, og en stor glæde opstår hos dem, som er en del heraf. Den søgende forstår, at han blot er en del af mange deltagende dele, men at hans del er unik, og han begynder at fornemme og forstå hvilken rolle, han skal spille. Når han forstår sin rolle og handler efter den, så betræder han vejen fyldt med stor glæde. Hvis han forsøger at udføre en andens rolle i stedet for sin egen, vil han lyde som en falsk tone og ikke være i harmoni med sine brødre, som tjener.

Lad os vende tilbage til skriftstedet, som vi begyndte med:

Jesus svarede dem: ”Min lære er ikke min egen, men hans, som har sendt mig. Den, der vil gøre Hans Vilje, skal erkende, om min lære er fra Gud, eller om jeg taler af mig selv.” (Johannes' Evangeliet 7:16-17)

Vi har alle sammen evnen til at genkende mindst syv aspekter af Guds Vilje inden i os selv, og hvis vi følger Guds Vilje, så godt som vi forstår den, så vil vi have evnen til at genkende lærere, som er i harmoni med denne Vilje, og vi vil få en følsomhed over for sandheden, så vi vil vide, om de principper, som læreren underviser i, er sande eller ej.

Lad os nu nævne de principper til opdagelse af sandheden, som vi har dækket indtil nu:

- Tag det du ved er sandt (med rimelig sikkerhed), og brug det som en grundlæggende sandhed eller et springbræt til at teste de ting, som måske er sande.
- Vær villig til at lade dine grundlæggende sandheder ændres eller erstattes, når nogle af dem forkastes af en højere vision.
- Det, du lærer, bør være i overensstemmelse med almindelig sund fornuft.
- Det, der er sandhed, forøger Beslutningskraften og den frie vilje.
- Det, der er sandhed, fører dig op på et nyt niveau bevidsthedsmæssigt og er til nytte for dig.
- Søg efter de sande kilder til viden, studer dem og lad dem blive en del af dit liv. Viden får fejltagelser og illusioner til at forsvinde.
- Saml så meget pålidelig information om et emne, som du kan, og prøv at se principperne, som fakta peger på. Drag så dine konklusioner, afprøv dem gennem sjælen og lyt efter et svar.
- Følg de aspekter af Guds Vilje, som du kan opfatte, og din følsomhed over for sandheden vil vokse.