

Sjælskontakt 1. del

En anden interessant ting med hensyn til slangeilden ved rygsøjleens nederste del er, at når man begynder at få sjælskontakt, så ruller slangen sig ud, den forsvinder bogstaveligt talt, og en enorm energi løftes op gennem alle kroppens centre og forener himmel og jord inden i dig.

Med andre ord: når virkeligheden bag slangen åbenbares, gendannes dine guddommelige kræfter, og illusionen om Dragen findes ikke længere (red: Dragen og Dyret er fra Johannes Åbenbaring).

I begyndelsen vil det gå langsomt med at fordrive illusionen om Dragen på en individuel basis, men der vil komme en tid, hvor hele planetens Kundalini vil løftes op, og Dyret vil blive tilintetgjort af ilden.

Historien om Slangen, som narrer Adam og Eva og dermed lokker dem væk fra Livets træ, er et symbol på det samme. Så snart vi gennemskuer bedraget, som Dyret har skabt, bliver Livets træ igen tilgængeligt for os. Vi vil opdage, at det var os, der forlod Livets træ – Livets træ forlod ikke os.

Hvis Mestrene for eksempel ville stå frem og fortælle os, hvilke tekster og bøger, der er sande, og hvilke der ikke er, så ville selv de blive et Dyr i forhold til os, fordi de ville fjerne vores initiativ til selv at finde ud af det gennem vores egen sjæl. Sjælskontakt er det allervigtigste for os alle at lære, for kun ved at lære dette princip kan vi alle blive som ét sind og alligevel bibeholde hele vores frie vilje.

Der er mange disciple i verden, som har været en skuffelse for Broderskabet, for efter at have oplevet sjælskontakt eller have haft en højere vision har de mistet kontakten til vores materielle virkelighed og tilbringer deres liv i unyttige drømme, som aldrig bliver til virkelighed, fordi de aldrig har anvendt den korrekte balance mellem Gud og Mammon.

En New Ager er ude og svømme, kommer ud for flere tilfældige ting, som fører ham til en guru. Det virker som om, gurun læser hans tanker og giver ham et råd, der synes at være et inspireret råd. Manden tror, at det er Gud, som taler gennem denne lærer, og han tænker ”at han har fundet de vises sten”. Han føler tillid og kærlighed til gurun, ikke på grund af sjælskontakt men på grund af ydre tegn. Ydre tegn, uanset hvor synkrone de er, kan være Dyrets mærke, hvis de ikke bekræftes gennem sjælskontakt. Og hvorfor det? Fordi din tillid ligger hos nogen eller noget uden for dig selv og ikke hos Gud indeni.

Selv om det lyder let, er rejsen til Gud meget vanskelig, og den har mange faldgruber. De højere liv sidder ikke bare og venter på, at du skal erklære dig parat. Du må gøre dig selv til et nyttigt redskab i deres hænder for at få deres opmærksomhed.

Men din sjæl derimod, som er midtpunktet mellem materie og ånd, venter altid og er altid tilgængelig for dig. Det faktum, at du er på denne liste nu, og at du sidder og læser disse ord, er i sig selv et tegn på, at du har kæmpet dig igennem mange liv og er ved at forberede dig på højere kontakt.

Det er vigtigt, at vi definerer, hvad vi mener med ord som ”sjæl” og ”ånd”, når vi diskuterer sjælskontakt. De to ord bruges nogle gange som synonyme udtryk, men der er forskel på dem.

Sjælen eller sjælsenergien er sammenspillet mellem ånd og materie. Den har ingen form, men er den kraft, som muliggør alle former i den materielle verden.

Se på dit TV billede. Det repræsenterer den fysiske verden. Afsenderapparatet er Ånden. Den energi, som er samspillet mellem TV'et og afsenderen, og som muliggør alle programmerne, er sjælen. Sammenligningen er ikke en perfekt sammenligning, men god nok til at vise ideen.

Spørgsmålet er: Hvad er det første større skridt hen imod sjælskontakt? Det er svært at svare helt entydigt på dette spørgsmål, og jeg vil sige, at flere af de svar, I har givet her på listen, kunne siges at være et større skridt. Lad mig kort nævne flere.

(1) At tage en beslutning om at søge eller BLIVE. Det kan godt være et større skridt, bortset fra dem, som søger i en kort periode og så stopper og lader det hele gå i glemmebogen i et par liv. Så bliver det pludselig det større skridt, som aldrig blev taget. Hvis man holder fast ved den søgende holdning og ved Beslutningen, så er det en større begivenhed i sjælens liv.

(2) Bevidsthed om eller anerkendelse af at der er noget derude, som rækker ud over det fysiske – at lede efter det – at se indad.

(3) En krisetid i vores liv som får os til at reflektere.

(4) At observere os selv objektivt.

(5) At finde en sand åndelig lærer, som selv har opnået sjælskontakt.

Det er alle gode ideer, og vi vil måske arbejde videre med dem senere, men jeg vil gerne beskrive et vigtigt skridt, som finder sted, når Dyrets mærke erstattes af Faderens navn. Hvad gør dette muligt?

Glenys skriver: ”Sand sjælskontakt kan først finde sted, når Dyrets mærke er blevet erstattet af Faderens mærke på vores pander, og når vi vender os mod os selv og ikke mod nogen anden efter den ultimative sandhed og autoriteten i vores liv.” Hun peger os i den rigtige retning her, men jeg ville sige ”indad mod os selv” i stedet for ”mod os selv”. Hvis vi vender os mod os selv, og det fører os til ego'et, så er det blot en illusion, at vi blevet fri for Dyret, for ego'et er en del af hans verden. Semantik betyder noget her, for hvis vi finder og vender os mod vort sande selv, som er ét med Gud, så har vi opnået vores mål. Men det er mere sikkert for den søgende, som endnu ikke har fundet det sande selv, at bruge udtrykket ”at se indad” – for det antyder, at man kan finde noget, som ikke er blevet opdaget tidligere.

Hvis du ser indad og finder den lille, stille stemme, så skal du dræbe Dragen, som giver autoritet til Dyret. Du behøver ikke lede efter Dragen, for han skal nok komme til dig på et utal af måder, og du vil altid fornemme ham. På dette tidspunkt har du to valgmuligheder:

A. Frygt dragen og lad ham lamme eller dræbe dig.

B. Konfronter dragen og dræb ham.

Og selv om du konfronterer dragen og tilsyneladende dræber ham, opdager du måske, at du kun har såret et hoved, som helbredes, og du må dræbe ham igen, indtil liget af dragen bliver ”stjålet i søen af ild og svovl” (Johannes' Åbenbaring 20:10).

Ilden fra Guds Helligånd fortærer til sidst Dragen, og endelig er du i stand til at fastholde dit fokus på Faderens navn i din pande. Tegnet på, at du har taget dit første større skridt, er når du viser, at du er villig til at reagere på en sand meddelelse indefra på trods af alle de glansfyldte meddelelser udefra og på trods af, at du risikerer liv, rygte, evig forbandelse eller et andet stort tab.

Lagde du mærke til, at jeg sagde en "sand meddelelse"? Der er mange, der tror, at de har modtaget en sand meddelelse fra deres sjæl, når deres handling i virkeligheden kan føres tilbage til, at de blindt følger en guru, en religiøs leder, en bog eller ego'et, der giver sig ud for at være sjælen.

Den hårfine forskel er denne: Den, som stadig bærer Dyrets mærke, vil enten forstærke sit eget eller en andens ego, mens den, der følger sjælen, altid vil føle sig ydmyg ved at gøre det, han gør.

Når man først har opnået en stabil sjælsskontakt, bliver det næsten umuligt at blive fornærmet, og hvis man kommer til at fornærme nogen, er det normalt ved et uheld, eller fordi den anden part bliver fornærmet over den simple sandhed. Så hvis du bliver fornærmet over småting eller personlighedsforskelle, så viser du, at du ikke har lært den vigtigste lektie, som skal læres her.

Det er umuligt for to mennesker, som oplever sjælsskontakt, ikke at nå til enighed, for Sandhed, Ånd og sjæl et ét i Guds sind.

Derfor skal du heller ikke betragte noget af det, jeg underviser i, som en autoritet – kun "Faderens/Moderens/Guds navn indefra" er en sand autoritet. Alt hvad jeg siger, kan enten være sandt eller usandt. Når du oplever sjælsskontakt, vil du checke og blive din egen autoritet. Desuden ville jeg jo kunne lyve, hvis jeg sagde, at jeg havde modtaget en åbenbaring fra et eller andet stort væsen, ligesom 90% af de åndelige lærere i verden påstår.

Endnu engang siger jeg til dig, at den ENESTE måde du kan vide, at en lærer leder dig i den rigtige retning er gennem sjælsskontakt.

Nogle sandheder er tydeligere end andre. Nogle storslåede udtalelser som for eksempel Den Gyldne Regel (Vær mod andre, som du ønsker, de skal være mod dig) er så stærke, at de vækker genklang hos næsten enhver sjæl. Andre sandheder er subtile eller skjules af vores fordomme og faste trossystemer, og vi er nødt til at gennemskue de tre ting, der bedrager os her på jorden, for at kunne se sandhederne klart.

Vi må gå gennem Mayas tåger og Glamourens dis, og vi må gennemskue illusionens snedige tricks for at kunne registrere den lille, stille Stemme; og når vi endelig hører den, må vi lære at skelne mellem den virkelige stemme og mange falske.

Jesus krævede ofre, også selv om det betød døden, men Han tilbød en belønning, nemlig sand sjælsskontakt og fjernelsen af meget negativ karma fra disciplene.

Dyrets autoriteter i dag ønsker at få alt fra os og giver os ingenting igen, som er virkeligt. At ofre alt for ingenting er en synd mod alt, hvad der er helligt.

Jeg vil dog sige følgende. Man behøver ikke at være 100% sikker på en lære for at eksperimentere med den og drage nytte af den. Der var megen tvivl om Jesu lære: "Og blandt folk var der megen snak om ham. Nogle sagde: »Han er en god mand.« Andre sagde: »Nej, han fører folket vild.« Ingen talte dog offentligt om ham af frygt for jøderne. Først midt under festen gik Jesus op på tempelpladsen og begyndte at undervise. Jøderne undrede sig og sagde: »Hvordan kan han have forstand på Skriften, når han ikke er oplært i den?« Jesus svarede dem: »Min lære er ikke min egen, men hans, som har sendt mig. Den, der vil gøre hans vilje, skal erkende, om min lære er fra Gud, eller om jeg taler af mig selv. (Johannes' Evangeliet 7:12-17).

Læg mærke til, at i vers 17 gav Han dem en metode til at opdage sandheden i sin lære. Gør Guds vilje, og I vil vide, om læren er sand. Jesus fortalte altså folk, at hvis Hans lære var sand og kom fra Gud, og hvis man anvender principperne, så vil man modtage et bevis og kende sandheden.

Det samme gælder for mig og alle andre lærere. Hvis du anvender eller underviser i læren selv, vil din sjæl til slut bekræfte, om det er sandhed eller ej. Hvis en lære er sand, vil den vokse som god såsæd og udvide din følsomhed over for Guds Ånd indeni dig. Hvis læren er falsk, vil du få en tom følelse, og din interesse og opmærksomhed i forhold til læren vil efterhånden falme og forsvinde (medmindre autoritetens Dyr tvangsfodrer dig, eller sagt med andre ord: medmindre dit ego bliver pudset og pustet op ved det).

Copyright 2002 by J.J. Dewey, All Rights Reserved