

Avatarer 1/3

Hvor er avatarerne?

Gennem alle tidsaldre har de troende ledt efter en Avatar, en Moses eller Messias, som kunne befri dem for deres problemer og konflikter. Store væsner har vist sig fra tid til anden, men ofte er de nærmest blevet afvist af deres samtidige.

I dag venter den kristne verden på Kristi Genkomst, buddhisterne søger efter Maitreya, og muslimerne venter på Imam Mahdi. Derudover er der mange mormoner, der forventer, at Den Store og Stærke skal komme, inden Kristus viser sig.

De, som studerer Alice A. Baileys bøger holder øje med et antal avatarer. Udover at vente på Kristi Genkomst forventer de, at adskillige mestre og avatarer vil vise sig på jorden. Avatarer vil enten være store væsner, der inkarnerer, eller også vil de overskygge et engageret og hengivent menneske.

Med hensyn til disse avatarer skriver Djwhal Khul:

”Det er ikke tilladt at sige mere om de store og deres planer. De vil ikke komme til syne på én gang, for folk ville ikke kunne tåle den store kraftforøgelse, og opfattelsen af dem og deres metoder vil afhænge af intuitionen og udviklingen af de indre sanser. De gør ikke opmærksom på sig selv og kan kun kendes på deres arbejde.” (En Afhandling om Kosmisk Ild s. 708)

Den sidste udtalelse, at de ”kan kun kendes på deres arbejde” udelukker mange, som udråber sig selv til at være et stort væsen, og som ønsker opmærksomhed, fordi de mener, at de er en reinkarnation af et stort menneske fra fortiden.

DK fortæller os, at vi kan forvente en stor åbenbaring snart:

En gang imellem (sædvanligvis én gang i hvert århundrede efter deres rådsforsamling ved afslutningen af den første fjerdedel af århundredet) sker der en formidling af en mere avanceret undervisning. Denne undervisning vil kun blive anerkendt af nogle få af de fremmeste disciple i verden; men den vil imidlertid vise sig at blive den almindelige form for okkult lære gennem den næste udviklingscyklus. Det er denne type arbejde, jeg har bestræbt mig på at udføre med hjælp fra A. A. B. (Discipelskab i den Nye Tid, side 318 – i den engelske udgave)

For at understøtte dette fortæller han os, at han vil åbenbare ny undervisning omkring år 2025.

DK afsluttede sit arbejde med Alice A. Bailey i 1949. Hans skrifter viser, at han nærede store forhåbninger for menneskeheden mellem dengang og nu. Der skulle være dukket et antal avatarer op. Det lød endda, som om Kristus skulle have været her for nogen tid siden. En stor planetarisk avatar, kaldet Syntesens Avatar, forventedes at arbejde med individer og grupper og inspirere dem til at udføre stort tjenestearbejde.

Mange stiller spørgsmålet: ”Hvor er avatarerne?”

Det er sandt, at der er dukket stærke ledere og fornyere op siden 1949, men hvor er der nogen, der har ændret den esoteriske tankegang, sådan som H. P. Blavatsky gjorde, og hvor findes der skrifter med en

dybde, som den der blev åbenbaret gennem Alice A. Bailey, og hvor er den nye Hellige Bog med ligeså stor indflydelse som Mormons Bog?

Vi har meget fantastisk materiale til rådighed, som er skrevet før 1949, men hvor er det nye? Er vi gået helt i stå som menneskehed?

DK fortæller os, at princippet bag tilsynekomsten af avatarer er påkaldelser. Ligesom de slavebundne israelitter skreg efter en frelser eller befrier og fik Moses, således må menneskeheden også "skribe efter" mere lys og sandhed, for at de store kan manifestere sig. Husk på, at de kan manifestere sig på ethvert tidspunkt. Selv hvis en Mester ikke er i inkarnation, kan han overskygge en discipel og komme til stede på det fysiske plan, når han påkaldes seriøst. Så hvis de studerende ikke kan finde de avatarer, som de mener, burde være her, er det, fordi de ikke rækker ud til dem og søger, som de kunne gøre.

Hvis man læser DK's tekster, lyder det virkelig, som om vi skulle have gjort langt større fremskridt hen imod den nye tidsalder end det, som er sket. DK håbede, at vi ville have opnået en rimelig verdensenhed, og i stedet for ser vi, hvordan mennesker bekrieger hinanden indbyrdes – det er ikke set værre siden den Amerikanske Borgerkrig.

DK påstod ikke, at han var ufejlbarlig, når han forudsagde fremtiden. Han sagde:

"Igen siger jeg, at selv Hierarkiet med al deres viden og forståelse, alle deres visioner og ressourcer kan ikke tvinge nogen og kan ikke forudsige, hvad menneskeheden vil gøre." (Hierarkiets Fremtræden side 113 i den engelske version)

"Jeg har ofte sagt, at selv Hierarkiet ved ikke, hvilke beslutninger menneskeheden vil tage angående verdens affærer, eller om menneskeheden vil få gavn af de tilbudte muligheder." (Discipelskab i Den Nye Tidsalder, Bind 2, side 74 i den engelske udgave).

Så selv om Kristus og Hierarkiet havde store forhåbninger for menneskene på denne planet, kunne de ikke forudsige ret meget på grund af fri vilje. Selv om lysets kræfter vandt Anden Verdenskrig, og det så ud, som om der var lagt en vej frem, som ville føre til stor fred, oplysning og fremgang, så kan menneskeheden skabe sine egne barrierer, når de falder for illusion og blændværk.

Der er fem grunde til, at de søgende endnu ikke har set de forudsagte avatarer og de nye åbenbaringer af sandhed.

1. Mørkets og materiens kræfter er altid mere snedige og forførende end forventet. De præsenterer menneskene for forførende idealer, men mørke metoder, som krænker den frie vilje, for at opnå dem. Det har skabt en stor splittelse omkring Princippet om Frihed. Vi kæmpede den Store Krig for at sikre friheden, men stadigvæk er døren til det lumske onde, som slavebinder sindene hverken lukket eller forsejlet. Vi er blevet lokket og narret til at lade den stå åben.
2. De søgende holder fast ved deres trossystems grundlæggende dokumenter og ser undervisningen sort/hvidt. De afviser alt, hvad der ikke passer ind i dem, eller som går lidt længere, og som i mange tilfælde blot bruger en lidt anden ordlyd. Der er mere lys og sandhed til rådighed, end det

umiddelbart ser ud til.

3. De studerende er måske meget fromme, når det gælder deres trossystemer, men mange nægter at spørge indad (til sjælen) for bekræftelse, når det drejer sig om alle mulige andre former for undervisning, som de møder. Sandhed taler til sjælen, mens behagelig og tiltalende illusion appellerer til personligheden.
4. Mange af dem, som er sensitive over for sande principper, gør kun lidt for at handle på dem.
5. Mange, som er født i denne cyklus med en vigtig mission om at manifestere lyset, er blevet fanget af illusionen og har ikke fundet deres sande vej.

Som det ser ud lige nu, har de mest succesfulde lysarbejdere vist sig i teknologiens verden, og ikke når det gælder den åndelige tankegang. Det har skabt en slags ubalance. Vi har en fantastisk teknologi, mens vi halter bagefter i forhold til de rette menneskelige relationer på grund af en mangel på succes i den åndelige udvikling.

Ikke desto mindre må de, som er sensitive over for den indre kontakt, fortsætte med at gå fremad og forsøge at påkalde hjælp fra de højere liv for at afværge en mulig katastrofe, der ikke er set siden Atlantis. Vi har stadig mere end en fifty-fifty chance for at skabe en ny tidsalder med fred og for at etablere rette menneskelige relationer uden en apokalypse. Lad os alle sammen gøre vores del for at få det til at ske.

Copyright by J. J. Dewey