

## Avatarer 2/3

### Avatarerne manifesteres

I sine skrifter, som han afsluttede i 1949, udtrykte Djwhal Khul høje håb for menneskehedens åndelige udvikling efter krigen. Samtidig med at han udtrykte sin vision for vores fremtid, huskede han os dog hele tiden på menneskenes ustabilitet, og hvor uforudsigeligt fremskridtet kan være på grund af vores frie vilje.

Selv når han tog vores fejl og skavanker med i overvejelserne, forventede han store resultater omkring 1975. Han forventede en frigivelse af Shamballa kraften på det tidspunkt, som ville føre til, at undervisningen kom helt ud til masserne *"via radioen på verdensplan."* (Fra: *Rays and Initiation side 255*)

Lucis Trust gjorde deres bedste for at få nogle ting ud gennem medierne, men de havde kun råd til nogle få, lokale tiltag – ikke noget på verdensplan. Det er ikke lykkedes for den Ældgamle Visdom at fremskaffe en national personlighed i radioen – ikke nogen der brænder så stærkt igennem som fx en Rush Limbaugh (red: amerikansk kontroversiel radiovært, som vurderes til at være en af de mest indflydelsesrige mediepersonligheder i USA) eller en Larry King (red: amerikansk journalist og TV vært, som i mange år været vært for et usædvanligt velkendt talkshow i USA). Vi har ingen, som er kendt hverken nationalt eller internationalt gennem medierne.

Hvis mange af den Ældgamle Visdoms principper havde været i stand til at gennemtrænge samfundet som radiobølger siden 1975, ville de have banet vejen for andre af hans forhåbninger. Han sagde:

"Om ca. 25 år vil der være udført arbejde nok af grupper som jeres, så man tydeligt vil kunne se mønsteret for enhed i verden. Teorien vil være forstået, og der vil foregå tydelige anvendelser af den. Enhed vil blive et absolut verdensmål på en anden måde end i dag. Ordene "menneskenes sjæle er ét" vil være en anerkendt lære i alle trossamfund i verden. Så fortsæt arbejdet med at forene, broder – i regn og sol." (Discipleship in the New Age, Bind 2, Side 458, skrevet i 1946)

"Problemet for Hierarkiet på dette tidspunkt er at lede og kontrollere alle fem kraftfulde energier, så den Guddommelige Plan kan materialisere sig, og så vi kan se Guds Hensigt med menneskeheden i slutningen af dette århundrede – forudsat at retningen og kvantiteten er korrekte. (Externalization of the Hierarchy, Side 72)

Vi hører ganske klart, at han forventede, at læren ville blive udsendt gennem medierne, og store fremskridt i forhold til at se den guddommelige plan materialisere sig, og at enhed ville blive et absolut verdensmål for nationerne.

Det er sandt, at der har været gradvise skridt hen imod at sprede new age læren sammen med den Ældgamle Visdom, men der har ikke været noget, som har været væsentligt nok til at få mennesker i hele verden til at overveje den guddommelige plan eller søge verdensenhed.

I stedet for så vi – lige efter århundredeskiftet – 9/11 katastrofen, som forårsagede en splittelse i både landet og verden i en helt uventet grad.

Da jeg var yngre bekymrede de fleste mennesker sig ikke om, hvilket politisk parti deres venner støttede, og det var sjældent, at man diskuterede det. Vi indså og accepterede alle sammen, at vi havde forskellige politiske holdninger og lod det blive ved det.

Sådan er det ikke i dag. I dag findes der en stor politisk splittelse, som ikke er set større siden den Amerikanske Borgerkrig. I nogle kredse kan man faktisk være i risiko rent fysisk, hvis man fortæller andre, hvem man stemte på. I stedet for enhed findes der stor vrede og foragt fra begge sider og ikke ret meget ønske om at forstå hinanden eller ræsonnere sammen og finde punkter, som man er enige om.

DK fortæller os, at det var meningen, at flere forskellige avatarer skulle dukke op før århundredskiftet. Tydeligvis er ikke alting gået som planlagt, for det fremskridt, man håbede på, skete ikke.

Nogle vil sige, at tingene går som planlagt, men at vi ikke ser det. Avatarer har været her og gjort deres job, men det er vi bare ikke bevidste om.

De studerende må indse, at en succesfuld avatar vil sætte ting i gang. Lad os se på tre af dem, som DK nævner: Buddha, Kristus og Abraham Lincoln.

De har det til fælles, at de alle tre igangsatte ting, som hjalp menneskeheden. Buddha og Kristus startede verdensreligioner og ny undervisning, og Lincoln satte gang i befrielsen af slaverne og understøttelsen af unionen.

En succesfuld avatar kommer og går ikke bare, uden at der er nogen, der bemærker det, og uden at skabe resultater.

Hvis en discipel omkring 1975 havde været i stand til at sætte gang i et radioprogram, som ville få undervisningen ud til hele verden, så ville det have svaret til DKs udtalelse, og vi kunne identificere ham eller hende på det udførte arbejde og undervisningen.

Siden 1949 har der ikke været noget arbejde udført af en åndelig lærer, som har været betydeligt nok til at vise deres tilstedeværelse i en sådan grad, at et stort antal studerende ville være enige om, at det var en avatar, og hvem han eller hun ville være.

Noget er gået galt. Hvad kan det være? Har menneskeheden fået tilbagefald i en sådan grad, at avatarerne og de højt indviede ikke er kommet?

Jeg tror ikke, at det er tilfældet. Jeg tror, at de kom som planlagt, men at modstanden og problemerne, som de mødte, var meget større end forventet.

Lad os tage et eksempel:

I 1925 skrev DK:

” Mester Jesus vil tage et fysisk redskab og med nogle af sine chelaer på ny åndeliggøre de katolske kirker ved at nedbryde de barrierer, som skiller de episkopale og græske kirker fra de

romerske. Hvis planerne udvikler sig, som han håber, kan det forventes at ske omkring år 1980.  
(En Afhandling om Kosmisk Ild, side 731)

”Fra pavestolen i Rom vil mesteren Jesus igen forsøge at svinge verdens religiøse tros gren ind i en åndelig magtposition og bort fra dens nuværende autoritative og midlertidige politiske magt.”  
(Nationernes Skæbne, side 62)

Jeg tror, at denne profeti blev forsøgt opfyldt af Pave Johannes Paul I., som blev overskygget af Jesus. Han var blot pave i 33 dage og blev forgiftet i september 1978 af dem, som kæmpede imod hans reformer.

Den kendsgerning, at han besad embedet i 33 dage, hvilket svarer til de 33 år, som Jesus af Nazareth levede, er langt fra den eneste overensstemmelse.

Hans navn var oprindeligt Albino Luciani, som betyder ”hvidt lys.”

Efter Johannes Paul I. blev dræbt, blev han efterfulgt af Karol Joseph Wojtyla, som blev Johannes Paul II. Ironisk nok blev denne erstatningspave født under en solformørkelse. Det er et symbol på hans styre på grund af en formørkelse af en sand Guds søn – gennem Lucianis død.

Albino Luciani betyder ”hvidt lys,” mens den nye paves navn – Karol Joseph Wojtyla – betyder ”mand som gør krigen endnu større.”

Bogen ”In God’s Name” skrevet af David A. Yallop viser på en overvisende måde, at Johannes Paul I blev forgiftet.

Hvad skete der så med de andre?

Grunden til, at der ikke er blevet igangsat et større åndeligt arbejde er på grund af menneskelig ufuldkommenhed, som er blevet dygtigt manipuleret af de mørke kræfter.

Vi må heller ikke overse den kendsgerning, at avatarer og indviede ikke er perfekte, og at de ofte ikke er i stand til at fuldføre alle deres planer.

Historien om Samson lærer os denne sandhed. Biblen fortæller os, at det var forventet, at han ville være en Messias i Israel, men at han bukkede under for menneskelig svaghed og ikke opfyldte sin mission som forventet.

Det største problem ligger altid hos menneskeheden selv, og de, som burde vide bedre, er ofte den største forhindring. DK siger:

”Det er disciplene i verden og *ikke* menneskemasserne, som i dag hindrer avatarens komme og gør hans hensigt nytteløs. Han vover ikke at komme, før verdens disciple og aspiranter foretager de nødvendige forandringer i dem selv, af den enkle grund, at der ikke ville være ”tilstrækkeligt med viljen-til-kærlighed til stede i dens flammende essens.” (Discipelskab i den nye tidsalder, Bind 1, side 794)

Hvis en potentiel avatar bukker under på jobbet, kan en anden discipel blive valgt og overskygget, men hvis de studerende og menneskene som helhed ikke er parate til at acceptere mere lys, så er selv Hierarkiets hænder bundet.

Så hvor har vi som studerende og mennesker fejlet, og hvad kan vi gøre for at opfylde vores del?

Vi har fejlet i forhold til princippet om påkaldelse. For at en stor åbenbaring, lære eller et stort arbejde kan manifestere sig blandt os, må der være en kraftfuld påkaldelse. Hvis påkaldelsen ikke er stærk nok, så er budbringeren måske her iblandt os, men ude af stand til at manifestere det arbejde, som han kom her for at gøre.

Hvad er det, der får disciplene til at være lunkne i deres påkaldelse af mere lys?

Den mest almindelige årsag er ren og skær dovenskab. De er tilfredse med det, de har, og søger hverken mere lys eller ansvar.

En anden almindelig grund er, at de er fanget af en anden discipels blændværk – en anden discipel som måske slet ikke er mere oplyst, end de selv er.

Hvis vi vil se de "store arbejder", som Kristus har lovet, og hvis vi ønsker at være til oprigtig hjælp for Hierarkiet, må vi lægge vores hjerte og sjæl i at ønske, at noget sådant skal vise sig. Vi må bruge påkaldelser, hvor vi både lægger hjerte- og viljeenergi i det. For at påkalde må vi anråbe Gud, vores Kilde, og vore sjæle for kraft til at manifestere gennem disciple, så lys, kærlighed og kraft kan genoprette planen på jorden.

En af de ting, som DK forventede, var tilsynkomsten af Syntesens Avatar, som ville stige ned til mentalplanet og så inspirere visse disciple og grupper.

Jeg tror, at denne avatar har forsøgt at nærme sig flere gange, men der har ikke været kraft nok i påkaldelserne til at fastholde hans tilstedeværelse.

Jeg vil derfor slutte denne artikel med en påkaldelse for ham:

#### **Invokation for Syntesens Avatar:**

Fra centret hvor Guds Vilje er kendt  
lad hensigt lede menneskers små viljer.

Lad Det Ene Store Liv manifestere sin Hensigt  
og sende sin Avatar.

Lad denne Hensigtens Mester træde frem og styrke vore viljer,  
så de bliver ét med hans  
og giver os kraften til at tjene.

Lad Syntesens Avatar manifestere sig  
i den gruppe, som jeg er en del af.

Så vi kan forberede jorden  
for Lysets og Kærlighedens Mestre.

Må Vilje, Kraft og Hensigt manifestere Kristus på jorden.

Copyright J.J. Dewey