

Avatarer 3/3

Avatarerne og Internettet

Det er interessant, at Mesteren DK forudså, at efter 1975 ville radioen være et effektivt middel til at fremme et synspunkt (hvilket den stadig er), mens det ikke virker, som om han havde fået øje på Internettet – i hvert fald nævnte han ikke noget om det.

På den anden side så Jesus vores Internet baserede tidsalder, da han sagde:

”Der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenbares, og intet skjult, som ikke skal blive kendt. Derfor: Hvad I har sagt i mørket, skal blive hørt i lyset, og hvad I inde i kamrene har hvisket folk i ørerne, skal prædikes ud fra tagene.” (Lukas Evangeliet 12:2-3)

Og sådan er det virkeligt i dag – i vores teknologiske tidsalder bliver det, som tidligere blev holdt hemmeligt, udsendt til alle tage, og hele verden har adgang til det.

Derudover sagde han, at

”Himmeriget ligner et vod (net = Internet), der blev kastet i søen (til alle mennesker på jorden – se Johannes’ Åbenbaring 17:15) og samlede fisk af enhver art.” (Matthæus Evangeliet 13:47)

Esajas fortæller os:

”Der bliver en banet vej (Internettet) for den rest af hans folk, der er tilbage i Assyrien, ligesom der var for Israel, den dag de drog op fra Egypten.” (Esajas’ Bog 11:16)

Her hører vi, at der vil være en vej, som vil være et middel til at samle lysene i Assyrien (de rige dele af verden), og at det vil være en højere overensstemmelse med den samling af israelitter, der fandt sted, da de blev ført ud af Egypten.

Mesteren DK fortalte os, at de former for kommunikation, som udvikles gennem videnskaben, er en overensstemmelse med de åndelige evner, som vi allerede har i os, men endnu ikke har udviklet som mennesker. For eksempel var telefonen en forløber for udviklingen af mental telepati, hvor vi vil blive i stand til at kommunikere over store afstande ved hjælp af tankens kraft.

Internettet er en af de allerstørste forløbere for menneskehedens fremtidige udvikling, hvor vi vil blive i stand til at tune ind på ”alt hvad der er at vide” og få adgang til viden fra alle samarbejdende sind. Jeg er sikker på, at Mesteren Dk og andre, som var intuitive, fornemmede denne udvikling, som ville gøre en større vidensdeling mulig mellem os.

I min tidligere artikel nævnte jeg, at på grund af vores frie vilje er Hierarkiet ikke i stand til at forudsige, hvad der vil ske på denne planet, og deres planer er heller ikke på nogen måde ufejlbarlige. Visse slutresultater er ganske sikre, men vejen dertil bliver ofte ændret utallige gange.

Forventningen var, at flere avatarer ville have opnået meget mere, end det tilsyneladende er tilfældet, men der findes et lyst og klart punkt, som er en stor fordel for planen, og det er

Internettet. Det er virkelig som et net i lignelsen, der kastes ud i havet af mennesker og samler alle mulige "fisk" sammen.

Fra Internettet begyndte, startede ligesindede mennesker med at danne grupper og at dele deres tanker. Senere kom fx Spirit Web, Yahoo groups og andre til og stillede samlingssteder til rådighed for grupperne. I øjeblikket virker Facebook som det mest fordelagtige sted at dele. Grupperne er mere forbundne her, end de nogensinde før har været, og en interessant artikel kan blive delt mange steder i stedet for blot et enkelt.

Det virker, som om der findes en eller i mange tilfælde flere grupper for enhver overbevisning og enhver åndelig lærer – både levende og døde. Enhver avatar, indviet eller budbringer af betydning vil på en eller anden måde være repræsenteret her. Enten deltager han direkte selv, eller også er der nogen, der repræsenterer ham.

Man kan sige, at Internettet opfylder behovet for en avatar, for alle tidsaldrenes lærdomme og undervisning er tilgængelige her.

Alle hellige skrifter i verden ligger gratis online, ligesom information om enhver betydningsfuld person, som har levet de sidste par tusinde år, samt undervisningen fra enhver betydningsfuld indviet.

Selv om de nuværende søgende ikke har sluttet sig sammen og accepteret en enkelt person eller gruppe/grupper som opfyldelsen af forudsagte budbringere, så ved vi, at alt, hvad der er blevet åbenbart, er til rådighed for os. Den sande søgende vil derfor dykke ned i de forskellige undervisninger derude, mærke efter gennem sjælen og finde den sandhed, som er vigtig i forhold til den nye tidsalder.

Selv om de søgende i øjeblikket er delt i mange forskellige grupper, tror jeg, at vi vil se, at den kraft, der ligger i at dele tanker og overvejelser, vil få mange ligesindede mennesker til at samle sig og deltage i gruppe bestræbelser, som vil føre til spredningen af god vilje og rette menneskelige forhold, sådan som Mesteren DK forestillede sig.

I mellemtiden må disciplene fokusere på at sprede og opløse hadet og den politiske splittelse, som vi må se i øjnene i dag. De to sider af det politiske spektrum hader hinanden som sjældent set tidligere – begge sider ser store onder hos den anden. De søgende må fokusere på at løfte *"de nedadrettede øjne op mod sjælen, den sande healer i formen."* (Esoterisk Healing side 490).

Når vi fokuserer på vore brødres sjæl og ånd, så vil vi ikke se ondt, men kæmpende sjæle som os selv. Vi har brug for at blive mindet om fortidens store læresætning: at vi alle er af det samme blod og én familie, og at vi skal elske vores nabo som os selv – uanset politisk standpunkt.

For at kunne elske vores nabo må vi forstå ham, og en sådan forståelse mangler i den grad i vore dages politiske verden. Der foregår en borgerkrig på det astrale plan, og løsningen vil vise sig gennem en klar præsentation af sandheden på det mentale plan, som til slut vil dominere i Vandbærerens tidsalder, som vi er på vej ind i.

Den nye tidsalders energier vil løfte os fra astral bevidsthed til sindets plan, og det vil gå endnu hurtigere, når mange sjette stråle sjæle erstattes af syvende stråle sjæle, som vil hjælpe med at bringe orden gennem retfærdige love.

Så opråbet til alle de søgende aspiranter, indviede og disciple er at vurdere sig selv grundigt og sikre sig, at de ikke er en del af problemet, men bidrager til løsningen.

Copyright J. J. Dewey