

3 plan, der skal mestres 1/3

De Tre Plan

Engang imellem bør vi vende os mod vores religiøse rødder, række ud mod vores venner der og give dem en livreddende gren for at give dem chancen for at bevæge sig fremad mod højere viden.

Et af de største problemer, der holder dem tilbage, er ideen om frelse, for når de søger den, tager denne søgen dem et skridt fremad, men så efterlades de der, mens de i virkeligheden har mange flere skridt at gå.

De evangeliske kristne har især en nem frelse. Det eneste, de behøver at gøre, er at acceptere den rigtige version af Jesus og at tro. Så føler de, at deres frelse er sikker.

Mormonerne, De Syvende Dags Hellige, Jehovas Vidner og andre tror på, at tro uden gode gerninger er død, og at man er nødt til at vise både tro og gerninger for at opnå frelse.

Men selv de religiøse, som kræver gerninger, ser ikke det store billede og hvor meget, vi virkelig må opnå for at sikre befrielsen fra denne materialistiske verden, som holder os bundet.

Blandt standard kristne religioner er det måske mormonerne, der har flest krav, som de må opfylde for at opnå deres endelige mål om ikke blot frelse, men også ophøjelse og mere på vejen frem mod at blive guder.

Men også her er påbuddet det samme som i mange andre religioner, og det kan koges ned til: "at adlyde alle Guds bud."

For en mormon betyder det, at et medlem skal adlyde De Ti Bud, elske sine medmennesker, adlyde alle påbuddene i skrifterne, betale tiende, sikre en tempelanbefaling og endelig gøre alt, hvad profeten eller de Almindelige Autoriteter siger, at han skal gøre.

De går nogle få skridt videre end "tro og bliv frelst" folkene, men slutresultatet er det samme. Når de har opfyldt alle kravene i forhold til den højeste himmel, så kan de slappe af og regne med, at nu er deres frelse sikker.

Den sande søgende vil på dette tidspunkt spørge: Hvad er sandheden her? Når jeg har gjort alt, hvad jeg kan for at blive et godt menneske og en lydlig tilhænger – er jeg så færdig? Eller er det muligt, at der er andre krav?

Jo, der er i virkeligheden mere, og skrifterne fremhæver et vigtigt slutresultat, som vi må nå frem til, før vi udfries fra denne lavere verden og får frihed til ikke længere "at gå ud" af de himmelske riger, medmindre vi ønsker det.

Slutresultatet, som vi må opnå, er at sejre over alle ting. Her er flere skriftsteder fra Biblen om dette:

"Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, vil jeg give at spise af livets træ, som står i Guds paradis." (Johannes' Åbenbaring 2:7)

”Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, vil jeg give af den skjulte manna og give ham en hvid sten og indskrevet på stenen et nyt navn, som ingen kender undtagen den, der får det.” (Johannes’ Åbenbaring 2:17)

”Den, der sejrer, skal klædes i hvide klæder, og jeg vil aldrig slette hans navn af livets bog, men vedkende mig hans navn over for min fader og hans engle.” (Johannes’ Åbenbaring 3:5)

”Den, der sejrer, vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel, og han skal aldrig mere fjernes, og på ham vil jeg skrive min Guds navn og navnet på min Guds by, det ny Jerusalem, der kommer ned fra himlen fra min Gud, og mit nye navn.” (Johannes’ Åbenbaring 3:12)

”Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min fader på hans trone.” (Johannes’ Åbenbaring 3:21)

Det sidste skriftsted har en interessant ordlyd og fortæller os, at vi må sejre på samme måde, som Kristus gjorde, og i det ene liv, som vi kender til, ser vi, at han opnåede sine resultater ved at gøre en stor indsats.

Mormonernes skrifter stemmer overens med Biblen her:

”Og er den Højstes præster af Melkisedeks orden, der var efter Enoks orden, der var efter den enbårne Søns orden. Derfor er de, som der står skrevet, guder, nemlig Guds sønner – derfor er alt deres, det være sig liv eller død eller det nuværende eller det tilkommende, alt er deres, og de er Kristi, og Kristus er Guds. Og de skal overvinde alt.” (Lære og Pagter 76:57-60)

”Og den, som er trofast, skal overvinde alt og skal blive løftet op på den yderste dag.” (Lære og Pagter 75:16)

”Den, der er trofast og holder ud, skal overvinde verden.” (Lære og Pagter 63:47)

Det er interessant, at der i skrifterne lægges stor vægt på at sejre, men vi hører aldrig en prædiken om dette emne. I stedet får vi blot at vide, at vi skal overgive os til Jesus, som sørgede for at sejre for os alle sammen.

MEN..... det er ikke, hvad der står i skrifterne. I stedet for at vælge den dovnes vej og lade George eller Jesus gøre det for os, hører vi, at vi skal følge i Kristi fodspor og sejre, ligesom han gjorde.

Mormonerne har et meget oplyst skriftsted, som peger dem i den rigtige retning, selv om det stort set ignoreres. Der står:

”For se, det er ikke passende, at jeg giver befaling i alt; for den, som skal tvinges i alle situationer, han er en lad og ikke en klog tjener; derfor får han ingen belønning. Sandelig siger jeg: Menneskene bør være ivrigt engageret i en god sag og gøre meget af egen fri vilje og udvirke megen retfærdighed; for i sig har de den kraft, hvorved de kan handle på egne vegne. Og for så vidt som mennesker gør godt, skal de ingenlunde miste deres belønning. Men den, der ikke gør noget, førend han bliver befalet dertil, og som modtager en befaling med tvivlende hjerte og er lad til at holde den, han er fordømt.” (Lære og Pagter 58:26-29)

Her får vi klart og tydeligt fortalt, at det ikke er nok blot at adlyde buddene og være ligesom som et computerprogram på ben. Der findes en kraft i os, som vi – af egen fri vilje – må få adgang til for at udvirke stor retfærdighed.

Så hvad er det, vi skal sejre over, hvis vi skal følge i Mesterens fodspor? For at forstå det skal vi måske undersøge de ting, som han sejrede over kort før Forklarelsen på Bjerget.

Lad os kigge på det:

”Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes af Djævelen. Og da han havde fastet i fyrre dage og fyrre nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham: ”Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød.”

Men han svarede: ”Der står skrevet: Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.”

Da tog Djævelen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham: ”Hvis du er Guds søn, så styr dig ned. For der står skrevet: Han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten.”

Jesus sagde til ham: ”Der står også skrevet: Du må ikke udæske Herren din Gud.”

Igen tog Djævelen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed og sagde til ham: ”Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig.”

Da svarede Jesus ham: ”Vig bort, Satan! For der står skrevet: Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.” Da forlod Djævelen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. (Matthæus Evangeliet 4:1-11)

Disse tre fristelser viser os tre niveauer af mestring eller sejr, som Jesus klarede, og som hver eneste af os også må mestre til sidst. Det er kun ganske få af dem, som tror, at de er sikre på frelse, der er bare tæt på denne nødvendige præstation.

JJ Dewey copyright 2017