

### 3 plan, der skal mestres 2/3

#### Første Niveau

Lad os kigge på det. Djævelen, som repræsenterer Jesu lavere natur, kom første gang til ham, da han var ekstremt sulten og foreslog, at han skulle forvandle sten til brød.

Da han ikke havde spist i 40 dage, virkede det sådan set fuldstændigt passende for Jesus at bruge sine guddommelige evner til at tilfredsstille sin fysiske appetit. Men så indså han, at det var vigtigere at lave et festmåltid ud af Guds eller Åndens ord, end det var at tilfredsstille sin fysiske appetit. Ånden giver os en evig tilfredsstillelse, mens det, som nærer den fysiske appetit, er midlertidigt og må gentages ofte.

Den overvindelse, som repræsenteres af den første fristelse, er den mestring, som vi må opnå i forhold til vores fysiske begær og forskellige former for appetit. De fleste af budene i alle religionernes skrifter er beregnet på at vejlede pilgrimmen hen imod denne mestring.

Religionerne har mange bud og regler angående vores seksuelle natur. Den mest grundlæggende er at være trofast over for sin partner, og mange søgende oplever store fristelser på dette område, når de placeres i de rette omgivelser sammen med en meget tiltrækkende eller spændende person.

Derudover har mange religioner flere regler, som pålægges angående seksualdriften, og som kræver betydelig selvkontrol fra medlemmerne.

Mange religioner har også regler angående mad og drikkevarer, som har at gøre med de mest grundlæggende begær af alle, nemlig sult og tørst.

Mormonerne beordrer deres medlemmer til at afstå fra at drikke alkohol, te og kaffe og fra at ryge. Andre kræver en vegetarisk diæt, og islam og jødedommen kræver en diæt med begrænsninger. Mange har nogle dage med faste eller delvis faste.

Alle disse forskellige bud vejleder den søgende hen mod at mestre den fysiske appetit, den første store forhindring, han skal overvinde. Denne mestring opnås dog ikke fuldt ud ved blot at adlyde nogle ydre bud. Den sidste overvindelse af appetitten sker, når den aspirerende discipel tager kontrollen og på eget initiativ tester sig selv, indtil han forstår, hvor han befinder sig i forhold til denne sti.

#### Andet Niveau

Overvindelsens andet niveau er repræsenteret af den anden fristelse:

”Da tog Djævelen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham: ”Hvis du er Guds søn, så styr dig ned. For der står skrevet: Han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten.”

Jesus sagde til ham: ”Der står også skrevet: Du må ikke udæske Herren din Gud.” (Matthæus Evangeliet 4:5-7)

Så når disciplen har overvundet de fysiske begær og alt, hvad der appellerer til sanserne, hvad er så det næste? I de fleste religioner er der stort set ikke mere, og mennesket er klar til frelsen, men her kan vi se, at det kun er det første skridt. I denne fortælling ser vi, at Satan fortsatte med en anden kategori af fristelser, som skaber en barriere mellem den søgende og Åndens virkelige verden.

Hvad var det i Jesus, som fristelsen appellerede til – at kaste sig ud fra templets tinde, hvor alle kunne se ham?

Det var hans ego. Hvis han sprang ud fra det højeste punkt på templet og landede sikkert, hvor alle kunne se ham, så ville menneskene anerkende hans storhed og straks lytte til ham. Sådan en opvisning

ville gøre hans arbejde meget lettere, og han kunne uden besvær overbevise folk om, at han var Messias.

Og hans ego ville øjeblikkeligt få den ros og anerkendelse, som det syntes at fortjene.

Bemærk at i denne fristelse brugte Satan skriften og en bogstavelig fortolkning af den til at friste Jesus med. Han behøvede ikke at være bange for at lade sig falde fra templets tinde, for englenerne ville beskytte Messias.

Således blev Jesus fristet til at fodre og forherlige egoet, den falske del af ham, i stedet for at fokusere på Guds herlighed. Han overvandt denne vildledende brug af skriften med ren logik og et andet skriftsted: "Der står også skrevet: Du må ikke udæske Herren din Gud."

Hvordan kunne sådan en handling provokere eller udæske Gud?

Jesus var blevet lovet beskyttelse, indtil hans mission var fuldført, men det går imod himlens vilje at bruge åndelige kræfter på at forherlige egoet. Derfor ville en sådan selvforherligende handling sætte Gud i en besværlig situation. Hvis Jesus hoppede ud fra templets tinde og døde, kunne det virke, som om Gud ikke kunne opfylde sit løfte om beskyttelse. Hvis Jesus på den anden side blev frelst ved Guds magt, så ville Gud forherlige egoet, hvilket går imod hans egen vilje. Hvis Jesus var hoppet ud fra templet, ville han have sat Gud i en situation, hvor han ville have været fristet til at bryde sit eget løfte. Det var absolut en snu fristelse, som Djævelen havde udtænkt her.

Heldigvis gennemskuede Jesus dette bedrag og nægtede at sætte Gud i en vanskelig situation.

Ved at gøre dette viste han, at han havde kontrol over sit ego – altså mestrede det.

Der er mange, som har mestret det tiltrækkende sug fra de fysiske begær, og som har givet penge til gode formål, men som stadig ikke har mestret egoet.

Egoet fortæller os, hvor vigtige vi er, og at vi må gøre noget for at fortælle venner, kolleger og hele verden om, hvor specielle vi er.

Ligesom Jesus blev fristet til at lade alle vide, hvor speciel han var ved hjælp af et stort mirakel, elsker egoet hos den typiske, åndelige søgende at forherlige sig selv ved at lade andre vide, hvor vidunderlig han er.

At gøre noget sådant kaldes et blændværk.

Disse blændværk er ofte meget subtile. Den søgende kan endog vise en falsk ydmyghed, så hans ego kan få ros for ydmyghed fra hans ligemænd.

Mange blændværk råber efter opmærksomhed blandt de religiøse og åndeligt indstillede mennesker. Her er nogle få ud af mange:

- Han lader andre vide, at han er blevet frelst.
- Han fortæller vidt og bredt til alle, som vil lytte, om det specielle forhold han har med Gud eller Jesus.
- Han lader andre vide, hvor retskaffen han er, eller hvor meget han donerer til kirken.
- Han giver andre indtryk af, at han har det perfekte ægteskab eller den perfekte familie.
- Han fortæller alle om sine åndelige oplevelser.
- Han fortæller alle om sine talenter og vil gerne roses for dem.

Hvis du er et godt menneske eller har talenter, så finder andre helt naturligt ud af det, men den, som er vildledt af blændværk vil omtale sine egne evner og kvaliteter på en måde, så egoet næres, og det skaber en sky mellem den søgende og Åndens sandhed.

Den sande discipel må omhyggeligt undersøge sit liv og sine motiver. En efter en må han fjerne alle de subtile måder, han nærer egoet på.

Hans blændværk kan endog være forbundne med en bogstavelig, men forkert fortolkning af skriften, sådan som Jesus blev fristet til at acceptere.

Det er meget naturligt, at man ønsker at føle sig vigtig. Nøglen er at udføre vigtige handlinger og at lade dem tale for sig selv. Det vil give den største tilfredsstillelse. Alle forsøg på selvforherligelse giver bagslag til sidst, og egoets forsøg på at udbrede selvforherligelse må henvises til dets rette plads.

Problemet med disse blændværk er, at de, som er mest vildledte af dem, ser dem mindst og vil sædvanligvis føle, at de har egoet under kontrol. Det kræver ofte en personlig åbenbaring, før alle blændværk bliver set og mestret.

Copyright JJ Dewey