

### 3 plan, der skal mestres 3/3

#### Tredje Niveau

Disciple, som har overvundet appetitten på livet såvel som egoet, har stadig en stor forhindring at overvinde, sådan som det kan ses i den tredje fristelse:

"Igen tog Djævelen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed og sagde til ham: "Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig." Da svarede Jesus ham: "Vig bort, Satan! For der står skrevet: "Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene." Da forlod Djævelen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. (Matthæus Evangeliet 4:8-11)

Mange studerende forstår ikke, hvad der udgjorde den virkelige fristelse for Jesus i denne situation. De fleste tror, at det at få herredømme over alle verdens riger appellerede til egoet – at han blev fristet til at kunne sole sig i verdens herlighed og lovprisning.

Men han mestrede jo egoet gennem den anden fristelse. Den, som har overvundet egoet, vil ikke blive fristet af at kunne være hersker ligesom Cæsar blot for at tilfredsstille følelsen af at være vigtig.

Når disciplen behersker appetitten på livet, materiens tiltrækning og egoet, vil hans vigtigste mål være at koncentrere sig om et arbejde, der vil hjælpe menneskeheden med at gøre fremskridt. Hvad er det mest frustrerende for disciple, som føler, at de har en vigtig meddelelse eller et vigtigt arbejde at dele med andre?

Frustrationen går ud på, at mange af dem føler, at det er et stort handicap, at de ikke har mere magt i verden, så de kan tiltrække opmærksomhed til deres arbejde. Der går tanker som fx følgende gennem hovedet på dem:

- Ville det ikke være fantastisk, hvis jeg vandt i lotteriet? Så ville jeg både have tid og penge til virkelig at opnå noget.
- Hvis jeg var præsident eller en stor leder, så ville jeg have indflydelse til at få mennesker til at se sandheden på samme måde, som jeg gør.
- Hvis jeg kendte de rigtige mennesker eller havde venner i højtstående stillinger, så kunne jeg virkelig opnå noget.

Den søgende, som er nået til dette tredje niveau, bliver betragtet som et fint menneske ud fra den almindelige, moralske standard. Han har selvkontrol, er trofast over for sine venner og sine overbevisninger, har behersket egoet og har altid gode hensigter. Han ønsker ikke magt for sin egen skyld eller på grund af sit ego, men ønsker det for at være bedre til at tjene andre.

Således ønskede Jesus ikke at være som Cæsar for at få alverdens herlighed, men da han overvejede sin mission, tænkte han også meget på, hvordan han skulle overbevise folk om, at han var den sande Messias. Der havde trods alt været mange før ham, der havde påstået noget lignende. Hvordan skulle det lykkes ham at overbevise mennesker, når andre havde fejlet?

Ligesom mange gode og kærlige søgende i dag ønsker sig magt, så de kan gøre det gode, faldt tanken også Jesus ind, og den fængede i en sådan grad, at han følte sig fristet af den. Og det var en virkelig fristelse, for han vidste, at han havde Guds magt og kraft med sig og dermed muligheden for at opnå stor magt i rigerne på jorden. Han indså, at han kunne vælge en vej, der ville give ham mere magt, end Cæsar havde. Han forestillede sig naturligvis alle de gode ting, han kunne udføre med sådan en magt. Med de evner han havde, virkede det, som om han kunne manifestere Guds rige på jorden.

Det ville være ligesom, hvis du og jeg ønskede, at vi kunne blive præsident og skabe nogle konstruktive ændringer, bortset fra at i Jesu tilfælde havde han virkelig evnen til at opnå stor magt i verden. Dette gjorde fristelsen endnu mere levende for ham end den discipel med gode hensigter, som dagdrømmer om ønskværdige omstændigheder.

Hvad var det for en fejl, der lå til grund for denne fristelse? Det var hverken udødelighed, ego eller glamour. Det var noget mere subtilt. Den skete på grund af et trick, som fanger folks sind af og til, og som kaldes illusion.

Fristelsen kom, fordi Jesu' sind mente, at den mest logiske brug af hans evner ville være at få magt i denne verden og så bruge magten til noget godt.

Heldigvis indså Jesus sandheden bag denne illusion, da han havde overvejet mulighederne.

Han indså, at en Cæsar ikke ville tiltrække de åndeligt indstillede mennesker, som han havde brug for. Desuden ville han etablere en magtbase, som til sidst ville blive overtaget af andre og blive forvrænget. Og endelig ville Jesus miste noget af sit fokus på Ånden ved at stræbe efter jordisk magt.

Han afviste illusionen og besluttede at bruge hele sit fokus på Åndens rige, og han mente, at hvis han gjorde det, ville hans mission lykkes.

Vi, som er søgende efter den højere vej, plages også af mange illusioner. De er som blinde pletter for disciplene og meget svære at se, før egoet beherskes. Når et menneske behersker sit ego, vil han tiltrække mere lys, som kastes ud over hele hans tænkning. Ved hjælp af kontemplation vil han optræve illusion efter illusion, indtil han endelig ser sandheden, som den er.

To mennesker, som har overvundet disse tre fristelser, vil være i harmoni og enige om alle grundlæggende principper.

Er det så afslutningen på rejsen?

Nej. Det er kun begyndelsen på en endnu større, hvor discipelen finder ud af, at der stadig er meget at overvinde på mange forskellige plan. Husk på, at det at overvinde disse tre fristelser var begyndelsen, ikke afslutningen på Kristi mission.

Copyright J. J. Dewey