

Præsentation af Kærlighed

For virkelig at forstå manifestationen af den Kærlighed, som Kristus præsenterede os for, må man forstå, hvor forskellige synspunkterne, holdningerne og gruppetanken var i forhold til kærlighed for 2000 år siden. Før Jesus trådte ind på scenen, kendte vores verden ikke noget storslået eksempel på kærlighed, der var et ideal, som mennesker kunne efterligne.

Der var profeter og lærere i fortiden, som tilskyndede mennesker til at leve gode liv og at respektere deres medmennesker, og nogle opmuntrede endog til harmløshed over for alle liv, men ingen repræsenterede det åndelige ideal, som Kristus gjorde. Ingen antændte den åndelige kærligheds brændende ild så fuldt ud, som Jesus gjorde.

Der er mange lærere i den religiøse verden, som prædiker ideen om, at vi lever i den ondeste periode i verdens historie, men det er ikke tilfældet. Menneskers godhed i denne tidsalder og deres venlighed over for hinanden er langt større nu, end den var for 2000 år siden, og det skyldes i høj grad nogle få ord fra Jesus, som delvist er trængt ind i den menneskelige bevidsthed.

Lad os sammenligne menneskehedens handlinger i dag og på Jesu tid.

1. Slaveri.

For 2000 år siden var en stor del af befolkningen slaver. Det var kun ganske få på den tid, der kunne forestille sig et tidspunkt, hvor alle mennesker ville være frie.

I dag: Slaveri er stort set ikke eksisterende i den civiliserede verden.

2. Krig.

Vi har ikke fjernet krig fuldstændigt, men det er bemærkelsesværdigt, hvordan vi forholder os helt anderledes til krig og sejr i dag end i gammel tid.

Dengang: Når en krig eller et slag blev vundet, ville sejrherren ikke beholde fangerne og senere overgive dem til den slagte fjende. Fangerne blev sædvanligvis henrettet og ofte på en rædselsvækkende måde. De blev ofte tortureret for underholdningens skyld, og derefter blev deres hoveder sat på en pind eller stage, som vi kaldte det, og udstillet.

Det var ikke kun besejrede soldater, der blev slået ihjel, ofte blev både mænd, kvinder og børn helt udslettet. Den græske by, Karthago, er et godt eksempel. Kort tid før Jesus blev 550.000 mænd, kvinder og børn fuldstændigt udslettet af Rom, simpelthen fordi de udgjorde en potentiel trussel mod Rom. Og dette skete ikke på ordre fra en gal kejser, men på grund af en afstemning i det romerske senat.

Hvis en af fjendens kvinder eller et af deres børn dengang fik lov til at leve, var det enten som slave eller for at tilfredsstille seksuelle lyster.

Nu: Krig er stadig et helvede, men når man vinder en krig i vore dage, udviser de civiliserede nationer som regel stor nåde over for de besejrede. Et godt eksempel er, at USA gav Japan penge og kræfter til at opbygge landet efter den Anden Verdenskrig, og at alle de besejrede nationer fik lov til at genopbygge deres lande og til at have deres egen regering af USA og Vesteuropa.

Så meget hensyn og venlighed var uhørt i gammel tid.

Ligeledes er tortur af fjenden og massenedslagtning af kvinder og børn uhørt i dag i de mere civiliserede nationer.

3. Forholdet mellem mennesker.

Vi synes, at mennesker er selviske i dag, men for 2000 år siden var selvisheden langt mere hæmningsløs.

Folk fik ofte børn – ikke af kærlighed til børn – men på grund af deres nytte som børnearbejdere. Mænd giftede sig ofte af samme grund – ikke af kærlighed – men fordi de havde brug for en ulønnet medarbejder i

familieforetagedet. Når familiens indkomst blev alt for lav, solgte man ofte et barn til slaveri for at betale regningerne.

Hvis et barn blev født retarderet eller handicappet, blev det næsten altid diskret bortskaffet, og ingen stillede spørgsmål angående det manglende barn.

Vi kender sikkert mest til fortidens underholdning på grund af film som "Gladiator", "Ben Hur", "Spartacus" og så videre. Det var almindelig underholdning at se på, at gladiatorerne dræbte hinanden.

Vi kunne godt fortsætte, men det er tydeligt, at menneskeheden har gjort store fremskridt på disse tre områder, og at verden på Jesu tid var langt mere ubarmhjertig end i dag.

Midt i denne grusomme atmosfære stod Kristus frem med et budskab om kærlighed og håb med ord som: "Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden."

At elske hinanden virker måske som gammel viden i dag, men på den tid var det noget helt nyt.

Den kærlighed, han underviste i, inkluderede mere end familie og venner, for han sagde: "Elsk din nabo som dig selv." Derefter forklarede han, at selv dem, som vi anser for vores fjender, er vores naboer. Og han forklarede, at hvis vi udelukkende elsker dem, som elsker os, så er vi ikke bedre end toldere og syndere. Nej, vi må elske alle mennesker.

Han ikke blot underviste i kærligheden, han demonstrerede den også for os. Han arbejdede utrætteligt med at helbrede de syge, de lamme, de blinde og samfundets udstødte. Han brugte sit liv i tjeneste og fik tilsyneladende ingen penge for det. "Jeg giver frit," sagde han.

Hen imod slutningen sagde han: **"Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner."** **(Johannes Evangeliet 15:13)**

Hans offer på korset var langt fra den eneste måde, han viste sin kærlighed, men netop dette sammen med hans lidelser i Gethsemane Have var helt sikkert to eksempler, som gennemtrængte menneskehedens bevidsthed, og som er blevet der.

Der er mange, der gør virkningen af Kristi liv mindre ved at klage over krigene, der blev udkæmpet i hans navn, men man er nødt til at se på det overordnede billede og ikke på isolerede begivenheder.

Verden i dag er et langt bedre sted – selv om den stadig er ufuldkommen – på grund af Guds Søns enkle undervisning og eksempel.

Må vi alle forsøge at gøre "endnu større ting", mens vi altid husker på den kraftfulde præsentation af kærligheden, som han bragte til verden.

Der findes mindst 2 niveauer af det, som verden i dag kalder kærlighed.

Det ene er en lavere kærlighed, forbundet med selvished, og den anden er kærligheden, som Kristus underviste i – en åndelig, uselvsk kærlighed.

Copyright JJ Dewey